

Officiële opening Ekklesia Tilburg

Dat een nieuwe wereld komen zal

Op zondag 22 september vierde Ekklesia Tilburg haar feestelijke opening in een viering rond Schrift, Tafel. Hierbij waren ongeveer honderd belangstellenden aanwezig. De viering werd muzikaal verzorgd door het Ekklesiakoor onder leiding van Evert van Merode (dirigent en orgel) en begeleid door Erna Melis, Noortje Krämer (piano) en Kim Roosendaal (viool)



“Alles komt goed”, zo begon voorganger Jan Glorius opgeruimd. Hij kijkt terug op negen maanden Ekklesia Tilburg. “Nee, niet met vreugdesprongen, maar wel met hinkstapsprongen zijn we gekomen waar we nu zijn. Hinkend tussen hoop en twijfel.” Hij refereert hierbij aan de gevoelsmatige stappen die sommigen hebben gezet vanuit hun ‘oude’ kerk naar hier. Maar, zo stelt Jan Glorius, de overstap

naar Ekklesia Tilburg was en is geen keuze tegen een kerk of een pastoor, het “is vooral een keuze vóór onze eigen, oecumenische, identiteit.”

En het kwam goed! De aanwezigen hoorden, baden en zongen (dat is dubbel bidden): “Dat een nieuwe wereld komen zal, waar brood genoeg en water stroomt voor allen.”

Een bijzondere, muzikale samenkomst, die vele harten verwarmde en opende. Namens de PGT was ook een delegatie vertegenwoordigd. “Wat bijzonder om te horen welke weg jullie zijn gegaan en wat fijn dat jullie nu hier zijn”, luidde de reactie van één van hen





Na afloop van de viering nam Arthur van Tongeren (penningmeester) kort het woord. Negen maanden na ons vertrek (op kerstavond!) uit Studentekerk Maranatha en op de zevende dag dat wij in de Opstandingskerk onder het teken van de regenboog vieren, zijn wij nu officieel Ekklesia Tilburg. “En, als je het zo bekijkt (negen maanden of zeven dagen)”, aldus Arthur van Tongeren, “zijn we nog maar net geboren en zetten we, voorzichtig zoekend, onze eerste stappen op een nieuwe weg.”

Om te vieren dat Ekklesia Tilburg een thuis heeft gevonden in de Opstandingskerk, samen met de Protestantse Gemeente Tilburg en omstreken, wordt een naambord onthuld, dat op het toegangshek gebroederlijk hangt tussen dat van de PGT en de brievenbus. Het was een bijzondere, feestelijke dag met terugblikken en, vanaf nu, vóóruit: op weg naar de toekomst – kome wat komt!



Tilburg, 22 september 2013



Op de volgende pagina treft u nog wat foto's aan.

