

Opening Ekklesia Tilburg 22 september 2013

Goedemiddag allemaal.

U: trouwe bezoeker van onze vieringen, en u: gekomen speciaal voor deze gelegenheid. Uit naam van het bestuur van Stichting Ekklesia Tilburg heet ik u hartelijk welkom hier, deze dag.

Deze *bijzondere* dag, want vandaag vieren we de opening van Ekklesia Tilburg. Een beetje symbolisch, dat wel, want de vieringen van onze geloofsgemeenschap hebben gelukkig geen onderbreking gekend, en zo bezien is Ekklesia Tilburg al ruim een half jaar bezig.

Nog één keer (sorry Jan!) kijken we achterom vandaag, deels ook symbolisch.

We lijken als Ekklesia al weer zolang onderweg, maar het is amper een jaar geleden dat voor de vierende gemeenschap van Studentenkerk Maranatha, duidelijk begon te worden dat het wel eens een moeilijk – zo niet onmogelijk – begaanbare weg kon worden met de nieuwe studentenpastor. Na een peiling onder alle kerkgangers werd duidelijk dat we meer waarde hechtten aan onze gemeenschap en onze manier van vieren, dan aan het zo vertrouwde gebouw. En precies 9 maanden geleden – de draagtijd van een kind – op Kerstavond nota bene, vertrokken we uit Maranatha en werden zo letterlijk Gods volk onderweg. We vonden gelukkig snel onderdak en een warm onthaal bij basisschool Prins Bernhard, waar we van 6 januari tot halverwege juni dit jaar onze vieringen konden voortzetten. Vanaf 16 juni (zo kort nog pas) vonden we een nieuwe thuishaven hier, in de Opstandingskerk van de Protestantse Gemeente Tilburg en omstreken. Deze ruimte voelt inmiddels al vertrouwd voor velen van ons, maar als we het toch over symboliek hebben: vandaag is het precies de zevende dag dat wij hier in deze zaal vieren – onder het teken van de regenboog, teken van verbond van De Eeuwige met ons, mensen. Kortom: als je het zo bekijkt (9 maanden of 7 dagen wat u wilt), zijn we nog maar net geboren en zetten we, voorzichtig zoekend, onze eerste stappen op een nieuwe weg.

Maar dat doen we niet alleen! Allereerst zijn we een *gemeenschap van mensen*, dat stond en staat voorop. En die gemeenschap is het afgelopen jaar alleen maar hechter geworden. Zonder de inzet van velen van jullie – ieder die naar eigen inzicht en kunnen een steentje bijdraagt – waren we nooit tot hier gekomen. Heel veel dank daarvoor! En verder zijn we niet *zomaar* een groep mensen, maar een *geloofsgemeenschap*. We staan in een lange traditie. Een traditie die wordt aangezegd en doorverteld in verhalen, geloofservaringen, die wij hier elke zondag met elkaar delen en overwegen. Verhalen “*die spreken van hopen en vrezen, vallen en opstaan, een nieuw begin*”. Verhalen van toen en van nu, die toekomst aanzeggen, die ons zetten *op* en gaande houden *in* het spoor van Jezus van Nazaret, in het spoor van De Eeuwige. Op die weg gaan wij voort en schrijven zo het verhaal van God-met-mensen verder, proberen het zichtbaar te maken in en om ons heen. We houden daarbij steeds voor ogen dat visioen van een nieuwe wereld, dat ons onontkoombaar wenkt en uittilt boven onszelf en het alledaagse. Zo gaan wij de toekomst tegemoet – en heel misschien kijken we af en toe stiekem nog even om, maar toch vooral *vooruit* vanaf vandaag.

We willen met u allen samen vieren dat we er zijn (dat we er *mogen* zijn), en ook dat we hier, op deze plek, een thuis gevonden hebben waar we hopelijk nog lang zullen samenkomen. Om dat te onderstrepen gaan we zo dadelijk een bord onthullen aan het hek buiten. Zodat iedereen kan zien dat Ekklesia Tilburg bestaat en hier 'thuis' is, samen met de Protestantse Gemeente Tilburg en omstreken. Daarna nodigen wij iedereen uit om samen het glas te heffen – met wat lekkers erbij, het is tenslotte feest. Voor koffie en thee is zoals gebruikelijk ook gezorgd, voor de gelegenheid met een klein extraatje; de gezellige praat is voor uw eigen rekening.

Rest mij nog om u allen te bedanken voor uw komst en uw aandacht, en in het bijzonder de mensen van de Protestantse Gemeente Tilburg en omstreken, onze gastgevers met wie wij hopen nog lang en op prettige wijze te mogen samenwerken.

Laat ons dan gaan, samen, op weg naar de toekomst – kome wat komt!

(Arthur van Tongeren, penningmeester Stichting Ekklesia Tilburg, 22 september 2013)