

6e zondag door het jaar (C), Jeremia 17,5-8 – Lukas 6,17.20-26. 17 februari 2019 Miranda Vroon-van Vugt

Gebed voor Jules

Een vriend is heengegaan

Een vriend, een voorganger, een inspirator

Een vriend, een innemend mens, een geliefde

Een vriend, een zanger, een voorbidder, een predikant, een priester

Een vriend, met wie we samen lachten, vierden, zongen

Een vriend is heengegaan

We noemen hier met eerbied zijn naam: Jules Jansen

Echtgenoot van Tiny Jansen-Vroonhof

We noemen hier jouw naam, Jules, omdat we deze willen vasthouden

We noemen hier jouw naam, Jules, in onze gemeenschap waarin jullie thuis zijn

We noemen hier jouw naam, Jules, in dankbaarheid voor je inzet en werk voor ons

We noemen hier jouw naam en steken licht voor je aan

[Kaars aansteken]

Moge Gods licht met jou en Tiny zijn

Moge je rusten in de palm van Gods hand

We zingen van ons gezamenlijk geloof.

God weet komt het goed III-81

Opening.

Welkom allemaal bij deze viering van Ekklesia Tilburg. Vanochtend zijn wij hier samen kerk, gemeenschap, vandaag speciaal verbonden met de Willibrorduskerk in Teteringen, thuiskerk van Jules en Tiny.

Welkom in een uur van een nieuw perspectief. Van woestijn naar vruchtbare grond, van droogte naar groene bladeren. “Samen maken we de woestijn weer groen, de natuur herstelt zich weer. Er komt zelfs weer regen. Door de aarde te vergroenen kunnen de Masai weer in hun eigen onderhoud voorzien. En: hoe groener de aarde, hoe koeler de planeet.” De reclame van Just diggit lijkt rechtstreeks te citeren uit Jeremia. De klimaatverandering die met name in delen van Afrika voor grote droogte zorgt kan misschien niet zomaar worden omgekeerd, maar de gevolgen kunnen we wel aanpakken. Een van de eerste mensen die pleitbezorger was van de projecten van Just diggit is bisschop Tutu. Hij lijkt te zeggen: het is goed te vertrouwen in de Heer, zoals Jeremia bepleit, maar laten we vooral zelf ook de handen uit de mouwen steken.

Mogen wij geïnspireerd worden door de lezingen van vandaag om een rechtvaardige wereld dichterbij te brengen. Mogen wij de wereld omkeren. Keren wij ons daarom tot de Ene. Hij, die zich laat kennen als Vader, Zoon, Heilige Geest. Amen.

-stilte-

Enige,
Open ons hart,
open onze handen,
open onze ziel,
open onze liefde.
Amen.

Overweging

De duivel schijnt altijd op de grootste hoop.

De goeden gaan altijd als eerste.

We kennen allemaal voorbeelden van onrecht. Degene die zich verrijkt ten koste van anderen, lijkt steeds meer geld te verdienen. Degene die probeert het goede te doen, komt maar niet rond. Gek worden we er soms van.

De leerlingen van Jezus krijgen hier een boodschap van hun Heer. Het lijkt positief te beginnen, daar op de berg. O nee, dat is Matteüs, die laat Jezus zijn zaligsprekingen uitspreken op de berg. Lucas beschrijft Jezus ook op de berg, maar dan in de verzen voorafgaand aan deze lezing. Jezus gaat bidden op de berg, en in gebed kiest hij zijn 12 leerlingen. Meteen daarna komt hij weer naar beneden met deze 12, naar het veld waar een menigte zich had verzameld. De menigte wil dat Jezus hen geneest en ze proberen allemaal hem aan te raken. Dan richt Jezus zich eerst tot zijn leerlingen. Het lijkt of hij hen wil waarschuwen niet te veel te verwachten van het leerling zijn: de gelukkigen zullen arm zijn, honger hebben en huilen. De mensen zullen hen haten, buitensluiten en beschimpen en hun naam door het slijk halen. Een fijn vooruitzicht! En wat heeft Jezus zijn leerlingen te bieden? Het koninkrijk van God, verzadiging, en lachen. Een beloning in de hemel. Voor ons is dat misschien wat magertjes, maar er zijn veel mensen die vinden dat de beloning in het hiernamaals belangrijker is dan een beloning hier op aarde. Hier in deze contreien vond men dat ook tot zo'n vijftig jaar geleden.

De leerlingen moeten dat ook wel vinden, om het leven met Jezus vol te gaan houden. Wel krijgen ze nog een hart onder de riem gestoken: Jezus spreekt zijn medelijden uit voor de mensen die het goed hebben in dit leven. En dan bedoelt hij natuurlijk niet zomaar degenen die rijk zijn, verzadigd zijn of lachen en lofuitingen te horen krijgen. Het gaat om degenen die dat nastreven, zonder zich te bekommeren om de boodschap van Jezus en het koninkrijk van God.

Als wij, zijn leerlingen van vandaag, vertwijfelen omdat we nog geen verschil merken dat het beter met ons gaat omdat we in Jezus' boodschap geloven, mogen we geloven in een beloning op het vlak waar het echt om gaat. God aan onze kant, en een plaats in Gods koninkrijk.

Gods koninkrijk. Wat is het? Een mooie belofte voor het hiernamaals? Een hemelse wortel om voor te houden aan voor wie het nu moeilijk heeft? Wij geloven dat het koninkrijk van God een werkwoord is. Wie haar vertrouwen in de Enige stelt, zoals Jeremia zegt, kan steeds weer vrucht dragen. Om vrucht te dragen, zullen wij in actie moeten komen. We zullen zaden moeten planten, het moeten onderhouden, water geven, ruimte maken. Zoals de mensen van Just diggit actief proberen de aarde een plaats te doen zijn waar alle mensen kunnen wonen. Zoals wij de wereld omkeren, door niet onrecht het laatste woord te geven, maar recht te doen gelden. Door te troosten, zij die huilen, door te door dorst en honger te lenigen. Door te durven dromen dat de wereld een plaats kan zijn waar alle mensen goed kunnen leven. Door te hopen op gerechtigheid, op barmhartigheid, en de handen ineen slaan en aan de slag gaan:

Wie ten einde toe alles durft te geven,
handen, woorden, brood, trouw op dood en leven,
zalig, zalig is die mens!
Zalig is de mens die door God geschapen
nimmer God wil zijn, eenvoud is zijn wapen,
zalig, zalig is die mens.
Zalig is de mens, die het recht wil maken,
mensen schots en scheef, hopeloze zaken,
zalig, zalig is die mens.
Zalig is de mens die de naam van Jezus
hoog houdt als een vuur, om de weg te wijzen,
zalig, zalig is die mens.
Zalig is de mens die van recht wil weten
dat op hoge troon vorst'lijk wordt vergeten,
zalig, zalig is die mens.

Wat wij dan wel hebben?
Ons geloof dat de aarde een groot geschenk is
dat wij mogen koesteren en beschermen.
Ons geloof in de Geest die altijd aanwezig is in ons hart,
in het delen van plezier en verdriet in ons samenleven,
in het werken aan een betere wereld voor iedereen,
gericht op vrede en verdraagzaamheid.
Ons geloof dat we daar elke dag voor kunnen kiezen
vanuit verbondenheid met de Ene,
met de bron van eindeloze vrede en Liefde.
Moge het zo zijn.