

## Leven op de pof?

Eerste viering uit Adventscyclus: Klaar voor Kerst

Voorganger: Simone Snakenborg

Vieringen rond Micha en Matteüs

### Inleiding

Goedemorgen en welkom bij deze eerste viering in de cyclus 'Klaar voor kerst'. In vier weken gaan wij ons voorbereiden op het licht dat komt en als een kind in ons geboren mag worden. Daarom ontsteken ledere week een kaars aan de Adventskrans. Zodat het licht steeds dichterbij mag komen.

Deze cyclus is gezamenlijk voorbereid door de vier voorgangers (Natascha, Ingrid, Jan Glorius en ik) samen met Jan van der Sman. We hebben gekozen om het boek te lezen van de onheilsprofeet Micha, en uit het evangelie van Matteüs. Jan van der Sman heeft prachtige inleidingen voor ons verzorgd en we hebben elkaar bevraagd over onze overwegingen. Het was zeer inspirerend om dit samen zo te doen. Lees ook het stuk van Jan van der Sman in de afgelopen Nieuwsbrief.

De taal die dit uur gaat klinken, zal niet zachtzinnig zijn. Micha kan er wat van, Deze boerenzoon uit de Gazastrook die rond 750 voor Christus werkte in Jeruzalem, wond er geen doekjes om. Pas op: als wij niets doen, kan het snel gebeurd zijn met ons. Voor mij is het opmerkelijk hoe dichtbij zijn taal ligt bij de onheilsprofeten van vandaag de dag. Ook wij leven in een wereld met zwarte vlekken aan de horizon. Vandaag gaat het erom dat wij deze zwarte vlekken mogen zien. Dat dit de eerste stap is om ons te kunnen openen voor de geboorte van het kind van Licht.

Laten wij het allereerst stil maken van binnen en om ons heen. Om ons te openen voor de aanwezigheid van Die Ene.

### Openingsgebed

Ene, Vadermoeder  
Wees aanwezig hier dit uur.  
Leid ons als het donker wordt  
diep van binnen en buiten ons.

Want U bent de Bron van ons leven.  
Naar u kunnen wij altijd terugkeren.

Wij zoeken uw licht  
op de tast.  
in kleine stappen.

Vandaag zetten wij de eerste stap.

## *Simone steekt kaars 1 aan*

*Lied: Alles wacht op u*

.....

### Ter overweging

Bij Micha 2: 1-11 en Matteüs 24, 32-44

Deze zomer kwam een Duitse kapitein in het nieuws. Niet bepaald een kapitein Haddock-type - je weet wel: die uit Kuifje. Nee, zij, ja 'zij', is 31 jaar oud en heeft lange dreadlocks. Ze voer haar reddingsschip Sea-Watch 3 met veertig uitgeputte vluchtelingen tegen alle verboden in, regelrecht de haven binnen van Lampedusa. Haar moedige daad werd wereldnieuws.

Wat ze vervolgens deed met die bekendheid, is óók opmerkelijk. Ze ging een boek schrijven over ... de klimaatcrisis. Het verschijnt in februari in het Nederlands en heet 'Handelen in plaats van hopen'. 'Ik wil iets positiefs doen met mijn bekendheid', zei ze. Ze hoopt dat háár oproep wel wordt gelezen omdat de mensen haar kennen. En dat er iets mee wordt gedaan. Dat we echt iets gaan doen aan de opwarming van de aarde, nu het nog kan. Wij zijn de laatste generatie die nog iets kunnen doen, volgens haar en diverse klimaatwetenschappers.

We weten het zelf maar al te goed. Want in ons land betalen we nu al de rekening voor ons oude leventje. We leven al jaren op de pof. We bouwen, rijden en boeren zodanig dat we de aarde belasten met te veel co2 en andere giftige stoffen. We hebben dat jaren zo gedaan met de gedachte dat er in de toekomst toch wel een oplossing zou komen. We hebben ons afgewend van wat er fout ging. En nu betalen we de rekening. Er mag niet meer worden gebouwd en boerderijen moeten worden afgebroken.

Met haar boek over de klimaatcrisis is de opstandige kapitein, die Rackete heet - whats in al name - een moderne profetes geworden. Iemand die ons waarschuwt dat ons slechte gedrag zal leiden tot verwoesting en ondergang. Een Micha.

De profeet Micha loopt de komende weken met ons mee op weg van advent naar kerst, van donker naar licht. En donker is het bij Micha. Daar is hij goed in. Hij houdt van klare taal. In het hoofdstuk dat Jan voorlas, keert Micha zich, net als Rackete, tegen de gezagsdragers. Zij maken er een puinhoop van, want ze praten sociale misstanden goed. Ook richt hij zich tot de tot priesters en de valse profeten die zich schijnheilig beroepen op Gods belofte, maar er zelf niet naar leven. Ze hebben God op de tong, maar niet in het hart.

Micha waarschuwt ons. Pas op voor die machthebbers met hun snode, bedisselende plannen, voor de clerici en de nep-profeten met hun mooipraterij. Pas op voor hun gekonkel en gekronkel. Want zij zullen ons een tijd bezorgen van verschrikking! Zij verkwanselen ons erfdeel en dan is het voorbij. Klaar, over en uit, einde oefening. En dan dacht je misschien dat de Enige aan ons een belofte had gedaan? Had hij ook, maar niet onvoorwaardelijk. De belofte van God aan de mensen, komt alleen tot vervulling, als wij mensen er iets voor dóen. Aldus profeteert Micha. Als wij - vertaal ik - niet alleen hópen op licht, maar ook als licht kunnen léven.

Leven als licht, dat kunnen we alleen als we ook het donker durven te zien in onszelf en om ons heen. Als wij het licht willen ontvangen, dan kan dat alleen als we ons ook open

durven te stellen voor onze diepste duisternis: in ons leven ..... in onze persoonlijkheid .... en in de wereld om ons heen. De Enige komt ons niet als Superman redden. Wij redden alleen onszelf en elkaar - als wij tenminste het lef hebben onze eigen duisternis te erkennen, deze te omarmen en ermee aan de slag durven te gaan.

‘Maar als wij dan geloven en vertrouwen, komt God ons dan niet te hulp?’ Dat is een wedervraag die we Micha zouden kunnen stellen. ‘Nee’, zegt Micha. ‘Luister niet naar dat nepnieuws. Het is niet “Stil maar, wacht maar: alles wordt nieuw” Als je wacht, ga je ten onder. Er is werk aan de winkel. De wereld verandert niet zomaar. Wij kunnen de keuze maken zelf te veranderen. En als wij zelf veranderen, zelf lichter worden, dan wordt het op den duur ook licht om ons heen.

De lezing van Matteüs sluit bij deze boodschap aan. De passage die Jan voorlas, komt uit de Rede over de Laatste Dingen. Jezus geeft antwoord op de vraag van zijn leerlingen: wanneer komt het einde der tijden en hoe kunnen we signalen herkennen? Jezus vertelt hen dan de gelijkenis van de vijgenboom. ‘Zo gauw zijn takken uitlopen’ zegt hij, ‘en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Dan is het einde nabij. Op die dag kom ik terug en dan zal het net zo zijn als toen bij Noach. Vele mensen en dingen zullen vergaan en alles wat en wie goed is, blijft over.

Jezus weet zelf ook niet wanneer dat einde komt. Dat weet alleen de Enige. Dus, is zijn advies: wees altijd voorbereid, houd die vijgenboom in de gaten op de eerste tekenen van het komende licht. Sta klaar, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Om weer terug te keren naar de klimaatcrisis. Op de pof leven is dus echt niet verstandig, want voor je het weet is te laat. Doorgaan met iets terwijl je weet dat het niet goed is voor jouzelf, of voor anderen .... Waarom zou je het doen? Alleen het goede blijft immers over, vertelt Jezus ons. Dus waarom doorgaan met het slechte?

Deze weken gaan we samen op weg naar Kerst. Het is een tijd van bezinning en zelfonderzoek. Micha en Matteüs dagen ons uit om af te dalen in ons diepste zelf en onze duisternis te ontmoeten. Pas als we die durven te zien, kunnen we kiezen om te veranderen om het Licht te worden - misschien maar een heel klein beetje - zoals Jezus dat zelf was.

Moge het zo zijn.

## Voorbeden

Laat ons bidden:

*Gezongen acclamatie (2x): "Licht breekt door in mensen van toekomst"*

Voor mensen stom, ver heen  
die enkels verzwikken door misstappen  
en toch niet anders durven te gaan.

Voor mensen in de put  
die verdrinken in hun eigen duisternis  
van depressie, eenzaamheid en verdriet.

ENIGE, wees hen nabij,  
Geef steun, geef kracht, geef licht  
Geef niet op, laat niet los.

*Gezongen acclamatie (2x): "Licht breekt door in mensen van toekomst"*

Voor mensen met geldschulden  
die leven op de pof  
omdat ze niet anders kunnen.

Voor mensen in twijfel  
die vooruitschuiven  
wat ze nu zouden kunnen veranderen  
in zichzelf of om zich heen.

KRACHTIGE, wees hen nabij  
Maak hen sterk in hun keuzes  
Om hun situatie te accepteren  
of te veranderen.

*Gezongen acclamatie (2x): "Licht breekt door in mensen van toekomst"*

Voor de mensen die wij zijn.  
Met kleine stappen  
op weg naar het Licht  
van een kind  
dat in ons geboren mag worden

Voor de mensen die wij dŭrven te zijn:  
nieuw, heel, licht  
KLAAR ... ?

*Gezongen acclamatie (2x): "Licht breekt door in mensen van toekomst"*

## Slot en zegen

Tilburg kent 12.000 mensen op of onder de armoedegrens. Echt op de pof leven, dus je boodschappen laten opschrijven bij bijvoorbeeld de bakker. Dat is helaas niet meer van deze tijd. In ruil daarvoor kun je tekenen voor een dure lening. Voor deze mensen zou het briefje bij de bakker misschien een welkome hulp zijn.

Sinds 2004 is er voor kinderen van arme gezinnen De Johan Stekelenburg Stichting. Voor hen houden wij onze tweede collecte.

Zij ondersteunen projecten voor kinderen uit arme gezinnen. Het bekendste project is misschien wel de actie voor kinderbedden. 175 kinderen kunnen sindsdien uitrusten in een goed bed.

Een goede nachtrust, ook dat is een voorwaarde om klaar te zijn voor het licht van de Nieuwste Dag, waarin wij geloven.

Mag ik u uitnodigen om te gaan staan en samen te vragen om Gods zegen.

Moge DieEne ons sterken  
in het geloof in onszelf  
opdat wij het duister aandurven.

Moge de Eeuwige ons geduld geven  
en volharding.  
Want echt veranderen is lastig  
en duurt soms lang.

Moge de Liefde  
in ons gaan stromen,  
ons schoonwassen  
en openen  
voor dat kind van Licht  
dat komen zal.

AMEN