

## Verslag

### Gemeenschapsmiddag Ekklesia Tilburg 25 april 2015

**Op zaterdag 25 april 2015 waren we met ruim dertig leden van onze gemeenschap in de Opstandingskerk om met elkaar te spreken over de notitie Levensrituelen en over het Beleidsplan 2015. In dit verslag zijn de belangrijkste ideeën, suggesties en tips van die middag weergegeven. Een volledig verslaglegging van de bijeenkomst is ter inzage bij het bestuur.**

Maar eerst kreeg iedereen de gelegenheid om te zeggen hoe hij of zij de vieringen in de Goede Week heeft ervaren. De reacties waren over het algemeen positief. Goed dat de werkgroep Liturgie na eerdere kritiek toch weer de samenwerking met de PGT gezocht heeft. De vieringen op Witte Donderdag en de Paaswake werden zonder meer als positief gewaardeerd. Over de viering op Goede Vrijdag waren sommigen kritischer: te weinig meditatief en voor sommigen gold dit laatste ook voor de Paaswake.

Ook over het al dan niet dragen van liturgische kleding werden opmerkingen gemaakt. Streven we naar uniformiteit? Het bestuur gaat een standpunt formuleren en dat aan AR en aan de gemeenschapsvergadering voorleggen.



Daarna de notitie Levensrituelen, eerst door de projectwerkgroep toegelicht. In de discussie werd door enkelen opgemerkt dat we niet moeten starten vanuit een juridisch perspectief (kerkelijke erkenning), maar vanuit onze zorg als gemeenschap voor elkaar wanneer een beroep gedaan wordt op ons. Ook moeten we ervoor waken dat we een in zichzelf gekeerd gezelschap worden dat geen verbinding meer zoekt met de grotere institutionele verbanden van RKK en PKN. We moeten voor de spanning die dit oproept niet wegllopen. In dit

verband werd enkele malen opgemerkt dat we onze eigen identiteit nadrukkelijker moeten uitwerken en formuleren.

Discussiepunt was verder de vraag wie beroep kunnen doen op ons voor een levensritueel. Moet er een duidelijk aanwijsbare band zijn met Ekklesia Tilburg, bijvoorbeeld tot uiting komend in het geregeld bezoeken van vieringen en/of in het financieel ondersteunen? Laten we dan niet kansen liggen om aan 'buitenstaanders' te laten zien wie we zijn, waarvoor we staan en wat we doen? Een werkgroep moet de levensrituelen verder uitwerken en daarbij ook de catechese betrekken, d.w.z. de inhoudelijke voorbereiding van degenen die beroep op ons doen. Ook moet een groep van voorgangers geformeerd worden, zodat inhoudelijke toerusting kan plaatsvinden.

Het bestuur moet zich buigen over de financiële aspecten: wat kost een viering buiten het gebruikelijke tijdstip op de zondagochtend? Is het redelijk de voorganger(s) een bepaald bedrag als honorarium te geven? Moeten we ook telkens een bedrag in de kas van Ekklesia Tilburg storten?

Na de pauze werd het Beleidsplan eerst toegelicht door Huub Evers en daarna bediscussieerd. In volgende versies van dit plan zal ook een financiële paragraaf worden opgenomen als integraal onderdeel daarvan. Nu is dat een afzonderlijk document.

Het is niet consequent om enerzijds te stellen dat diakonie belangrijk is, terwijl anderzijds de werkgroep diakonie een kwijnend bestaan lijdt en we dat accepteren. We moeten wegen zoeken om als

gemeenschap de dienst aan elkaar en aan de samenleving. We moeten meer oog hebben voor mensen die nieuw zijn in onze vieringen. Wanneer we het belangrijk vinden dat mensen zich bij ons thuis voelen, moeten we dat aan nieuwkomers ook duidelijk laten merken vóór, tijdens en na de vieringen.

Het is belangrijk van tijd tot tijd met de voorgangers van Tafel en Schrift samen te komen om ervaringen uit te wisselen en om van elkaar te leren.

Ook het organiseren van bijzondere vieringen enkele keren per jaar wordt met instemming begroet, met de kanttekening dat het vieringen moeten blijven, geen voorstellingen.

We moeten wegen zoeken om ons aan de buitenwacht te presenteren, niet alleen aan geestverwanten, maar ook en vooral aan mensen voor wie we volstrekt onbekend zijn.



*Bestuur Ekklesia Tilburg*

*(Foto's: Ekklesia Tilburg)*