

## Zondag 3 november: Allerzielen/Allerheiligen

### Jan Glorius en Simone Snakenborg

#### Dienst rond Allerzielen

##### INLEIDING EN UITNODIGING LICHTRITUEEL

Afgelopen zomer was ze massaal aanwezig in Nederland en de rest van Noord Europa: de Vanessa cadui, ofwel de distelvlinder.

Distelvlinders zie je niet ieder jaar, de weersomstandigheden moeten gunstig zijn.

Soms is er een invasie van Distelvlinders, zoals afgelopen zomer.

Het zijn mooie vlinders met prachtige pasteltinten.

"*La Belle Dame*" heten ze in het Frans.

"*Painted Lady*" in het Engels.

"*Distelvlinder*" zeggen wij, omdat ze graag op ruige vegetatie zitten.

Zoals er trekvogels zijn, die in het voor- en najaar naar een ander leefgebied trekken, zo zijn er ook trekvlinders.

De Distelvlinder is zo'n trekvlinder, maar geen gewone.

Ze overwinteren in Noordelijk Afrika.

In het vroege voorjaar - maart ongeveer - trekken ze noordwaarts.

Maar die vlinders die vanuit Noord Afrika vertrekken komen niet verder dan Spanje, Italië of hooguit Zuid Frankrijk als ze wind mee hebben..

Daar leggen ze eitjes en sterven.

De eitjes komen in korte tijd uit, de rupsjes verpoppen en worden vlinders.

Het is dan april, mei.

Die nieuwe vlinders trekken onmiddellijk weer verder richting Noord.

In sommige gevallen doen distelvlinders er twee of drie generaties over *om de horizon te halen!*

Vanaf juli arriveren ze in ons land.

Op het eind van de zomer is er weer een nieuwe generatie die terugvliegt naar het zuiden, waar ze nooit geweest zijn, maar waarvan ze toch weten dat het daar 's winters goed toeven is.

Het is wonderbaarlijk!

Het op en neer vliegen gaat dus over meerdere generaties vlinders.

Ook de beste wetenschappers snappen niet hoe dit mechanisme werkt.  
Hoe weten die vlinderkinderen nou dat het de bedoeling is om verder naar het Noorden te trekken - tot ze er zijn?  
En waar komt dat vertrouwen vandaan van die vlinderouders,  
dat hun nakomelingen de weg naar *goed wijd land* heus wel zullen vinden?  
Geen mens die het weet ... of toch wel?

Bij ons - gelovige mensen - werkt het misschien ook wel zo.

*"Alsof de richting ons werd ingeschapen - gaan wij de onbegonnen lange weg."*  
zo dichtte Huub Oosterhuis.  
Wij *"gaan de weg van het licht"* die de gelovigen vóór ons ook gegaan zijn.

Ons vertrekpunt is veelal hún moeizaam verworven wijsheid,  
hun sterke of broze geloof  
en hun wankelende of onwankelbare vertrouwen in God.

Ons vertrekpunt is: tot waar zij gekomen zijn.  
Wij geven hun weg ons eigen vervolg.

*Alsof de richting ons werd ingeschapen* vervolgen wij de weg van hen die ons voor gingen.

Met Allerzielen gedenken wij deze voorgangers in het leven:  
onze dierbare gestorven.  
Gewone mensen die bijzonder waren voor ons.

Overleden ouders en grootouders:  
uit wie wij voortkwamen en die ons voorgingen en die stierven.

Overleden broers en zussen:  
met wie wij een groter of kleiner deel van ons leven deelden en die stierven.

Overleden partners, vrienden en vriendinnen:  
mensen die in ons leven kwamen en die mét ons gingen en die stierven.

Overleden kinderen en kleinkinderen:  
die uit ons zijn voortgekomen en die stierven nog voor wij zelf sterven.

Mensen van wie we hielden en die uit ons leven zijn gevallen door de dood.

Mensen die voor ons uit fladderden,  
om ons heen fladderden  
of dan weer achter ons aan...

Mensen van wie we hielden en zijn blijven houden.

Vandaag gedenken we zulke mensen.

Hun namen noemen wij en we steken een lichtje aan.  
Omdat we ze niet kunnen en niet willen vergeten,  
omdat we dankbaar zijn dat ze bij ons waren,  
omdat we hopen, bidden en vertrouwen dat God ze verder draagt.

We gaan nu hun namen noemen en je wordt van harte uitgenodigd  
om naar voor te komen en een lichtje aan te steken...

GEBED

Enige,

Niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt,  
maar om te leven naar U toe.

Geef uw heerlijkheid en uw trouw  
aan allen die van ons zijn heengegaan  
en die wij hier hebben herdacht.

Maak dat zij in alles waarin zij groot waren  
tot ons mogen blijven spreken  
en dat zij mogen voortleven in ons hart  
en in onze levensmoed.

Laat ons in onze genegenheid voor elkaar  
uw belofte herkennen  
dat Gij God zijt, Ik-zal-er-zijn  
trouw tot in de dood.

Amen

## Dienst rond Allerheiligen

Lezen: Openbaring 7, 2 - 4 + 9 - 17

Zingen: Nada te Turbe

Simone achter lezenaar: De Heiligen van vroeger en nu

We hebben een cirkel van licht getrokken voor wie ons voorgingen voorbij dit leven en wiens licht altijd aanwezig zal zijn in ons hart. Al deze mensen hebben ons geïnspireerd en doen dat tot op de dag van vandaag.

Nu gaan wij de mensen in het licht zetten wiens leven, hun daden heilzaam waren voor velen van ons. Voor mensen die zich hebben sterk gemaakt voor hun medemens en voor kerk en maatschappij. Mensen die stredden voor vrede, rechtvaardigheid en liefde. Die de nieuwe wereld naar ons hebben laten toestromen, een wereld van ik-zal-er-zijn.

Deze mensen noemen we "Heilig", omdat ze ooit door de Kerk tot Heilige of Zalige zijn verklaard of omdat ze Heilig zijn voor ons. Het zijn de mensen over wie wij zojuist lasen in het Boek Openbaring. Bijzondere mensen, omdat zij onvoorwaardelijk dienstbaar waren aan de liefde, zoals Jezus van Nazareth ons die heeft voorgeleefd. Mensen in witte kleren, schoongewassen door zijn handen van liefde.

1)

We gedenken hier allereerst de Heiligen van vroeger: lichtpunten in onze geschiedenis.

Enkelen van hen noemen wij:

- Maria: troosteres en moeder van God
- Dionysius: patroonheilige van Tilburg
- Franciscus van Assisi
- Moeder Teresa
- Peerke Donders

*Jan steek lichtje aan voor deze groep Heiligen*

2)

Wij gedenken de Heiligen van nu, wiens leven en dienstbaarheid een inspiratiebron is voor onze wereldgemeenschap en voor ons individueel.

Enkelen noemen we met name:

- Martin Luther King
- Mahatma Ghandi
- Tenzin Gyatso: 14e dalai lama van Tibet
- Nelson Mandela
- Dag Hammarskjöld, Zweeds bemiddelaar bij de Verenigde Naties
- Michail Gorbatsjov, die de wereldpolitiek heeft opengebrouwen.
- Majoor Boshardt: haar deur stond voor iedereen open
- Jos Brink: die zich vrij uitte in geloof en leven
- Pater van Kilsdonk: studentenpastor voor het leven

*Jan steek lichtje aan voor deze groep*

3)

Wij noemen ten slotte de voorgangers uit en nabij onze eigen gemeenschap die zijn gestorven.

Het zijn Heiligen van dichterbij, om wat ze hebben gedaan en gezegd.

Ze waren een grote steun en inspiratie voor Ekklesia Tilburg en ook voor ons individueel. We noemen:

- Han Oude Munnink
- Dick Penninckhof
- Jules Janssen

*Jan steek lichtje aan voor deze Heiligen*

Tenslotte gedenken we in stilte eenieder die hier niet genoemd is, maar die in onze gedachten aanwezig is.

.....

Opdat deze Heilige zielen  
als vlinders van licht  
aanwezig mogen blijven  
in ons leven,  
onze woorden en daden  
mogen begeistere.

Dat wij vérder mogen gaan  
in het lichtspoor dat zij trokken voor ons,  
cirkelend langs de hemel,  
als vlinders van licht.

Dat zij ons mogen leiden  
naar een nieuwe wereld,  
waar alles is Een,  
genade en vrede,  
met bekers vol liefde.

Amen

.....

Gaan we nu de Tafel klaarmaken en nodig ik graag eerst Ingrid uit voor de mededelingen.

## **Dienst van de Tafel**

Temidden van een spoor van lichte zielen die ons nabij zijn en een voorbeeld tot leven,

die ons zijn vooruit gevlogen naar een nieuwe wereld.

Temidden van dit lichtspoor zijn wij aangekomen bij de dienst rond de Tafel.

Waarin wij ons in gebed richten tot de Eeuwige, de alfa en de omega,

die was, die is en die blijft.

Die met ons een verbond van liefde heeft gesloten, ons niet loslaat

en ons heeft toevertrouwd zijn enige zoon, zijn eerstgeborene: Jezus van Nazareth.

In zijn naam breken wij en delen wij

dit brood, deze wijn.

### *Schenken, breken*

Zo worden brood en wijn tot een levend mens.

die zich ontfermt over zijn naaste,

want liefde is te doen, altijd weer.

Ik nodig u uit om te gaan staan en samen te bidden.

....

Om te komen tot onszelf,

tot het stille wonder

dat ons leven in zich draagt,

noemen hier wij Uw naam.

ENE, U die ons ziet en aanraakt,  
lieve schaduw, zachte vrede,  
altijd bezig in ons hart.

Wij leggen aan U voor  
wat er omgaat in ons hart  
en in de wereld, Uw wonderlijke schepping.

ENIGE, wees nabij die met ons leven:  
onze partners, ouders, kinderen, kleinkinderen, vriendinnen en vrienden.  
<intenties>

BARMHARTIGE, ontferm u over onze zieken.  
<intenties>

Wees een lichtspoor om hen heen,  
U, onze redder, help dat zij zich kunnen redden  
met hun ziekzijn.

GENADEVOLLE, wij zijn hier bijeen omdat wij geloven in het wonder van uw  
vrede en liefde. Dat uw nieuwe wereld hier en nu kan zijn.  
Wees aanwezig in alle moordenaars, soldaten en tirannen met een vonkje van  
uw liefde.  
Ook zij zijn uw kinderen die uitzien een nieuwe morgen.

TROOSTENDE, wilt u een zachte mantel zijn voor de slachtoffers van de grote  
brand deze week in Californië?



VADERMOEDER, die Uw zoon toevertrouwde aan deze wereld, Jezus van Nazareth -

redder, koning, levende.

Die ons hoop geeft op een nieuwe morgen

waar wij weer zullen ontmoeten

iedereen die wij hebben laten gaan voorbij dit leven.

Waar geluk is voor iedereen, vrede en genade.

Mogen wij hiervan zingen.

**Zingen:** Lied van hoop

Omdat Jezus ons voorleefde in vrede, omdat wij geloven in het wonder van die nieuwe wereld, laten wij elkaar de vrede toewensen. <Vredeswens>

Wees welkom om te breken en te delen: dit brood en deze wijn. Dat dit wonder in ons tot bloei mag komen.

**Slotwoord en zegen**

Vandaag hebben wij herdacht alle mensen die bij ons horen, Heilig of gewoon, maar allen bijzonder.

We hebben het visioen van een nieuwe wereld uit mogen lichten, spreken en zingen.

Een wereld die komen zal en ... die IS, hier, nu.

Hier, In het geluk van mensen.

Omdat ze goed zijn voor elkaar,

eerlijk, oprecht.

Omdat ze vrede sluiten,

altijd weer.

Omdat ze leven in Gods naam  
en iedere morgen weer opstaan  
en doen zoals Jezus van Nazareth deed.

Die wereld is hier en nu.  
Die mensen zijn wij.

Gezegende mensen.

Mag ik u uitnodigen te gaan staan, zodat we deze zegen mogen ontvangen en verspreiden onder elkaar.

Mogen de Eeuwige ons behoeden en bewaren

Mogen de Enige zijnhaar mantel van liefde om ons heenslaan.

Moge DieEne ons leiden

als een vlinder van licht

naar elke nieuwe morgen.

AMEN