

Viering Goede Vrijdag 10 april 2020

Deze viering vieren we weer samen..maar op verschillende plaatsen. Een ieder op zijn/haar eigen plaats en toch samen..dat we dat mogen ervaren. Deze viering is voorbereid door Ingrid van Beuzekom. De schilderijen van de kruiswegstaties zijn gemaakt door Tanja Mink.

Een korte instructie bij deze viering: De presentatie met de dia's is in stukken verdeeld zodat een ieder alles wat er tussendoor staat in eigen tijd en tempo kan doorlopen. De presentatie en liederen kun je horen/zien wanneer je op de link klikt en het geluid van je computer hebt aangezet.

Opening

De viering begint met het aansteken van de 7 kaarsen die ook een rol speelden in de viering van Witte Donderdag.

Lied: [Bleibet hier](#)

Goede Vrijdag
Het is avond
het is donker
We zijn samen om het lijden en sterven van Jezus te gedenken.
Samen om stil te staan bij ons eigen lijden

Doven van de eerste kaars

Stilte

Gebed

Enige
Blijf hier bij ons wanneer het duister is
Blijf hier bij ons wanneer wij samen zijn
Blijf hier bij ons wanneer het pijn doet
Blijf bij ons

Lied: [Bleibet hier](#)

Doven van de tweede kaars

Presentatie 1

Lied: Jou gezocht bij dag III 7

Stilte

Doven van de derde kaars

Presentatie 2

Lied: Hoever is de nacht III 25

Stilte

Doven van de vierde kaars

Presentatie 3

Lied: Kyrie III 153

Stilte

Doven van de vijfde kaars

Presentatie 4

Muziek Erbarme Dich J.S. Bach

Stilte

Doven van de zesde kaars

Presentatie 5

Gebod

Bestemming bereikt,
de weg ten einde toe gegaan
Zelfs tot hiertoe nog
voor ogen dat het leven
een opdracht gaf
Leer ons trouw te zijn
aan dat gebod

elkaar lief te hebben,
zoals Hij ons lief heeft gehad
tot in de dood,
opdat er leven zal zijn
in Naam van Hem

Amen

Doven van de zevende kaars

Muziek [Spiegel im Spiegel](#) Arvo Pärt

