

Viering zondag 14 juni 2020

Motto: Een held als jij!

Vorbereid door Simone Snakenborg

Opening

Lied: [Licht dat ons aanstoot](#)

Indien mogelijk ontbranden we een kaars tijdens dit lied



*Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.*

*Licht van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint,
Vaderlijk licht, steevast schouder,
draag mij, ik en jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen*

en elk zijn naam in vrede draagt.

*Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijken.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.*

Lief lid van Ekklesia Tilburg. HELD. Je vind het misschien wel vreemd dat ik je zo aanschrijf. Maar een held ben je! In deze tijd waarin we fysiek van elkaar zijn losgeweekt ben je een held omdat je volhoudt, omdat je vertrouwt, omdat je gelóóft. Omdat je ook nu weer een moment uitspaart om in verbinding te zijn met ons allemaal en met De Enige, het Licht in ons leven. Dáárom noem ik je een HELD, of HELDIN zo je wilt.

We zijn het al bijna zo gewend. Iedere zondagochtend de viering bekijken die Ingrid ons toemailt. Dank je wel, Ingrid. Je bent een heldin om dat voor ons in liefde te doen.

Vandaag gaan wij het hebben over helden, over de twaalf leerlingen die Jezus de wereld inzendt met een opdracht om voor de mensen te zorgen. Hoe actueel kun je een bijbeltekst hebben? Nou, zó actueel dus. Actueler dan dit kan bijna niet.

Gebed

Maar laten wij, voordat we verdergaan, het eerst stil maken in onszelf om ons te openen voor het Licht in ons leven.

Enige, wees een licht in ons midden,
sprankelend en warm

Open ons hart
voor de levenstaak die we hebben.

Geef ons moed en kracht.
En liefde.

AMEN

Lied: God bewaar mij - naar ps. 16

*God bewaar mij
als ik mijn toevlucht bij U zoek.
Die ik mijn Heer noem
staat mij voor ogen
ik wankel niet,
Zijn hand houdt mij vast.*

*Ik zeg tot de Heer: Gij zijt mijn Heer.
Gij gaat mij te boven, ik kan er niet bij
maar kies voor degenen
die hier op aarde zijn zoals Gij.
Die ik mijn Heer noem
staat mij voor ogen
ik wankel niet,
Zijn hand houdt mij vast.*

*Niets wil ik weten
van hen die betalen
met bloed en offer
aan hun idool.
U zal ik erven,
U mag ik drinken,
Gij zijt mijn lot,
vruchtbare grond.
God bewaar mij
als ik mijn toevlucht bij U zoek.
Die ik mijn Heer noem
staat mij voor ogen
ik wankel niet,
Zijn hand houdt mij vast.*

*U zal ik loven,
Gij die mij raad schaft,
stem in mijn binnenste,
licht in mijn nacht.
Ik kom tot mijzelf
en zonder angst leg ik mij neer:*

*Gij laat niet toe dat ik val in het niets.
Die ik mijn Heer noem
staat mij voor ogen
ik wankel niet,
Zijn hand houdt mij vast.*

*Gij zult mij leren te overleven.
Onder Uw ogen leef ik op.
Koesteren zult Gij mij in Uw hand.
God bewaar mij
als ik mijn toevlucht bij U zoek.
Die ik mijn Heer noem
staat mij voor ogen
ik wankel niet,
Zijn hand houdt mij vast.*

Lezing: Matteüs 9,35-10,15

Uitzending van de twaalf

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.

Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: 'De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.' Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou uitleveren. Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies:

'Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig: "Het koninkrijk van de hemel is nabij." Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het

waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten.

Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.'

Clip: [Delise – Helden](#)

Ter overweging

Hoe actueel wil je het vandaag hebben? De bijbellezing van deze zondag lijkt wel een soort venster uit het verleden op het NU. Jezus loopt door het gebied van Galilea met de vele kleine dorpjes en bouwlanden. Hij spreekt groepjes mensen aan in synagogen of gewoon langs de kant van de weg over dat andere koninkrijk van Licht. Waar Vrede en Rechtheid aan de macht zijn, in plaats van op geld beluste Romeinen. Jezus geneest ook ziekten en kwalen. 'Wat is dat volk toch uitgeput', zegt hij tegen zijn leerlingen. Hij krijgt er pijn van in zijn buik. 'Ze redden het maar amper om de oogst binnen te halen. Het zou toch mooi zijn als er nog wat extra arbeiders waren!'

En het brengt hem op een idee, zo lees ik deze tekst. Ook zijn binnen te halen oogst is groot en hij moet het helemaal alleen doen. Tweehonderd nederzettingen wachten op zijn hulp en vertellingen. Hij roept zijn twaalf leerlingen daarom bij zich en geeft hen de opdracht de wereld in te gaan en te zorgen voor mensen die ziek zijn of hulp nodig hebben, precies zoals hij dat doet.

"Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit."

Hoe actueel wil je het hebben? In het hier en nu worden mensen in cruciale beroepen de wereld ingezonden om te zorgen voor de zieken en om de wereld 'draaiende' te houden! We noemen ze de helden van deze tijd. We hangen immense harten aan gebouwen, we applaudisseren en we zingen liederen als ode aan hen. Het lied van zojuist is daar een treffend voorbeeld van.

De mensen in de zorg houden het zo al een paar maanden vol. Dan kan het haast niet anders – denk ik dan - dan dat hun werk hun passie is. Dat ze het

zien als hun levenstaak, hun 'opdracht'. De verpleegkundigen van de IC, de verzorgers in verpleeghuizen, hoe houden ze het anders vol? Een opdracht die geplant is in hun hart.

Ook de leerlingen van Jezus mogen we misschien wel zien als helden. Want door de opdracht die hij hen gaf, worden ze afgezanten van hem. Dan mogen ze doen wat hij doet: zieken genezen, demonen weggagen en berichten van vrede en licht de wereld inzenden. Hij koos er twaalf die zijn apostelen werden. Het Bijbelse woord is 'apostolos' betekent zoiets als: gevolmachtigd vertegenwoordiger. Een generaal kon een apostel zenden om in zijn naam een vredesbestand te sluiten. Een man kon zich officieel verlobben met een meisje via een apostolos die in zijn naam een bindende overeenkomst sloot. Een apostel treedt op met een volmacht.

Deze twaalf afgezanten stuurt Jezus op pad met niets van niets. Geen geld, geen reisbagage, niets. Als arme dagloners. Als dat geen helden zijn! Hij stuurt ze op weg om op zoek te gaan naar het verloren schaap dat geen herder heeft, de weerloze, de verzwakte, de mens zonder toekomstperspectief, de mens met een besmettelijke ziekte, de verstotene. Dát is de levenstaak van Jezus en dát draagt hij over aan twaalf afgezanten, en later aan nog eens rond de zeventig discipelen.

In de lezing van vandaag zijn de namen van de leerlingen 'zwart op wit' vastgelegd. Jezus heeft ze geroepen bij hun eigen naam. Ze hebben een persoonlijke opdracht gekregen, die niet vrijblijvend is. Natuurlijk verschillen de leerlingen van elkaar en verschilt dus ook de wijze hoe zij hun opdracht uitvoeren. Alle leerlingen gaan op weg. Zonder geld, maar met hun eigen talenten op zak. Voor hen is het tijd geworden om hun talenten 'uit te geven', aan de wereld te geven. Lees ook de parabel In Matteüs 25,14-26 er maar eens op na.

En nu is de vraag: voel jij je in deze tijd geroepen om er te zijn voor de ander? Juist nu?

Geroepen bij jouw eigen naam, met jouw eigen talenten?

Om eens vaker die ene persoon te bellen, een kaartje te sturen? Om mensen te bemoedigen? Of om op te staan en te demonstreren tegen racisme en stem te geven aan de schreeuw van deze wereld?

Voel jij je geroepen ... om vrede en licht te verspreiden, juist nu er zoveel haat en duisternis in de wereld is? Om te blijven geloven in de Goddelijke Bron van ons leven en in die ene mens? De God, dat kind dat ons voorleefde in lijden

en ons voorleefde voorbij de dood.

Voel jij je geroepen ... om met heel je hart gemeenschapslid te zijn en te blijven van Ekklesia Tilburg? Een verzameling leerlingen van het leven en van Jezus.

Voel jij je geroepen ... en heb je op deze uitroep: 'JAA!' gezegd?

Dan ben je een held. In deze tijden is dat geen overdrijving en welverdiend. Dan ben je hard nodig om het goede in de wereld overeind te houden. Om licht te brengen en licht te maken wat donker is. Hoe klein dat lichtje ook is, of dat het bibbert en aarzelend aanblijft. Heel veel kleine lichtjes maken immers een zee van schittering.

Ik geloof, ik voel:

Je bent geroepen.

JAA, zó moge het zijn!

Lied: [Zoals een moeder zorgt](#)

*Zoals een moeder zorgt
voor kinderen haar toevertrouwd
en waarborgt dat zij leven:
zo werkt een god van liefde
en geen uur verflauwt zijn vuur
Niet meer verstomt het woord
dat hij ons heeft gegeven.*

*Hij neemt ons bij de hand
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar, dwars die weg zo hoog,
zo heet en droog-
laat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.*

*Een waterval van licht
van vreugde en gereede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
Zo overkomt Gij mensen, ik besta
Uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,*

ooit zal ik U aanschouwen.

Gebed

Wil ik je ten slotte uitnodigen om samen te bidden. Ik heb hiervoor een duet uitgekozen van twee helden. Al de gehele quarantainetijd zingen een vader en dochter uit Utah werkelijk de prachtigste duetten en plaatsen deze vanuit hun huiskamer op YouTube. Veel mensen putten troost en kracht uit hun muziek. Het lied dat ik heb uitgekozen is inmiddels 6,3 miljoen keer bekeken.

Savanna en Matt Shaw bidden voor ons;

Clip: [The Prayer](#)

(oorspronkelijk gezonden door Celine Dion en Andrea Bocelli)

*I pray you'll be our eyes
And watch us where we go
And help us to be wise
In times when we don't know*

Let this be our prayer

*When we lose our way
Lead us to a place
Guide us with your grace
To a place where we'll be safe.*

*I pray we'll find your light
And hold it in our hearts
When stars go out each night
Remind us where you are.*

*Let this be our prayer
When shadows fill our day*

*Lead us to a place
Guide us with your grace
To a place where we'll be safe.*

*A world where pain and
sorrow will be ended*

*And every heart that's
broken will be mended
And we'll remember
we are all God's children
Reaching out to touch you
Reaching to the sky.*

*We ask that life be kind
And watch us from above
We hope each soul will find
Another soul to love.*

*Let this be our prayer
Just like every child.*

*Needs to find a place
Guide us with your grace.
With your grace
Give us faith so we'll be safe*

Ten slotte

Ik wens je toe dat je dit liedje zult meedragen op je hart.
Als je het even moeilijk hebt, dat je het bemoedigt en sterkt.
Dat het je vertrouwen aanwakkert om er het beste van te maken.
Dat het je kracht geeft om te luisteren naar de stem die je oproept
voor jouw eigen taak in deze wereld.
Om er-te-zijn en jouw talenten te geven.

Dat,
lieve jij, jij, en jij,
dat mag een zegen zijn
in je leven.

Slotlied [Ga met God..](#)

*Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn*