

## Viering zondag 10 mei 2020

### Inleiding

Deze viering is voorbereid door Huub Evers. Ik wens je een goede viering toe.

---

### Opening



### BEVRIJDING

**Openingslied**     [Wek uw kracht en kom ons bevrijden](#) (III 89)

*Wees hier aanwezig  
Woord ons gegeven  
dat ik U horen mag  
met hart en ziel*

*Wek Uw kracht en kom ons bevrijden*

*Woord ons gegeven  
God in ons midden  
Toekomst van vrede  
Wees hier aanwezig  
Uw wil geschiede  
Uw koninkrijk kome  
zie ons gedoog ons  
laat ons niet vallen*

*Wek Uw kracht en kom ons bevrijden*

*Dat wij niet leven  
gevangen in leegte  
dat wij niet vallen  
t'rug in het stof  
zend Uw Geest  
dat wij worden herschapen*

*Wek Uw kracht en kom ons bevrijden*

*Dat wij U horen  
dat wij U leven  
mensen voor mensen  
alles voor allen  
dat wij volbrengen  
uw woord onze vrede  
wek Uw kracht en kom ons bevrijden*

*Wek Uw kracht en kom ons bevrijden*

*Wees hier aanwezig  
Woord ons gegeven  
dat ik U horen mag  
met hart en ziel*

*Wek Uw kracht en kom ons bevrijden*

Goede morgen en welkom in deze papieren viering van Ekklesia Tilburg. Het begint tot het 'nieuwe normaal' van onze geloofsgemeenschap te horen dat we onze verbondenheid vieren terwijl we in onze eigen woonomgeving blijven. We zullen dat zeker nog enkele weken vol moeten houden. Ook samen kerk zijn kan in de anderhalvemetersamenleving!

Eigenlijk had deze week in het teken moeten staan van de feestelijke herdenking van 75 jaar bevrijding. De kranten zijn al maandenlang bezig met speciale pagina's over de oorlogsjaren en de bevrijding van ons land. De NOS heeft veel werk gemaakt van bevrijdingsjournaals die gepresenteerd worden

door presentatoren die we allemaal van het Journaal kennen. Ze hebben dat zo knap gedaan dat ze er een mooie journalistieke prijs mee gewonnen hebben. Maandag was de Dodenherdenking en dinsdag Bevrijdingsdag. Het was bepaald niet zoals andere jaren. Heel stil op de Dam, maar wel indrukwekkend. “Wat betekent vrijheid voor jou?” was ook het thema van de bijlagen die de kranten deze week uitbrachten.

Bevrijding is ook het thema van deze viering. De liederen en de lezingen staan er vol van. Maken we het bij de start van deze viering eerst stil in onszelf.

### **Openingsgebed**

Enige, wek uw kracht en kom ons bevrijden,  
zo hebben we horen zingen en misschien ook meegezongen.  
Zend ons uw geest,  
maak ons open voor uw woord en wek in ons de bekommernis om elkaar.  
Moge het zo zijn.

### **Eerste lezing** uit Deuteronomium 6, 20-25

Jullie kinderen zullen later vragen: ‘Waarom heeft de Heer, onze God, al die wetten en regels gegeven?’ Dan moet je zeggen: ‘In Egypte waren we slaven van de farao. Maar de Heer heeft zijn grote macht laten zien en ons bevrijd. Wij hebben zelf gezien welke geweldige wonderen hij deed. Wij hebben zelf gezien met welke rampen hij de Egyptenaren en de farao straffe. En toen heeft hij ons uit Egypte weggehaald. Hij heeft ons hierheen gebracht om ons het land te geven dat hij aan onze voorouders beloofd had.

Daarom moeten wij eerbied hebben voor de Heer en ons aan zijn wetten houden. Dan zal het goed met ons gaan. En dan zal de Heer ons laten leven, zoals hij steeds gedaan heeft. Als we ons houden aan de wetten van de Heer, onze God, zal hij vinden dat we goed leven.’

### **Tussenzang** [Alsof de richting ons werd ingeschapen](#) II 16

*Alsof de richting ons werd ingeschapen  
Gaan wij de gaan wij, de ongeboren lange weg.  
Een harde dienst is van ons afgenomen.  
Vrijheid van spreken is ons aangezegd.  
Sprekend alleen zullen wij op Hem lijken die sprak:*

*Het worde licht, Ik zal er zijn.  
Nog eeuwen en wij zullen woorden vinden,  
nieuwe, zonsopgang boven de woestijn.*

*Er zal een land zijn, uit de zee gespaard.  
Er zullen mensen zijn, uit ons geboren.  
De grond zal nog de grond zijn,  
het gezaaide zal sterven en ontbloeien,  
Het wordt zomer.  
En het wordt winter. En de afgrond daalt  
over de aarde, diepe zee van eeuwen  
waarin wij weg zijn.  
En weer zullen slaven,  
uit ons geboren, om bevrijding schreeuwen.*

*En weer zullen slaven,  
uit ons geboren, om bevrijding schreeuwen.*

### **Tweede lezing** uit 1 Petrus 2, 1-10

Doe dus alles weg wat slecht is: alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij. Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid, net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien. Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is. En ga naar Jezus toe. Hij is de levende bouwsteen waarmee God zijn huis wilde bouwen. De mensen hebben Hem wel afgekeurd, maar God heeft Hem uitgekozen. Hij vindt Hem kostbaar. En jullie moeten je ook zelf laten gebruiken als levende stenen waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters, een volk dat geestelijke offers brengt waar God blij mee is dankzij Jezus Christus. Want er staat in de Boeken: "Kijk, Ik leg in Jeruzalem een kostbare bouwsteen (= Jezus) neer, die Ik heb uitgekozen. Die steen wordt de belangrijkste bouwsteen van mijn huis. Iedereen die op Hem vertrouwt, zal nooit in Hem teleurgesteld worden." Voor jullie is die Steen kostbaar, want jullie vertrouwen op Hem. Maar voor de ongehoorzame mensen zijn de volgende woorden: "De bouwsteen die de bouwers niet goed genoeg vonden, is de belangrijkste steen van het gebouw geworden. Maar voor hen is hij een steen waaraan ze zich stoten, een rotsblok waarover ze vallen." Ze stoten zich eraan, omdat ze Gods woord niet

gehoorzamen en niet geloven. Dat kan ook niet anders, want zo heeft God dat gewild. Maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters, een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is. Jullie zijn uitgekozen om de mensen te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. Hij heeft jullie uit het donker geroepen om in zijn heerlijke licht te komen leven. Vroeger waren jullie zijn volk niet, maar nu zijn jullie Gods volk. Eerst was er geen vergeving voor jullie ongehoorzaamheid, maar nu heeft God jullie al je ongehoorzaamheid vergeven.

## **Overweging**

Maandagavond in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en daarna op de Dam. Indrukwekkende en soms ook ontroerende woorden van Arnon Grunberg en van de Koning. Vooral de uitspraak van Grunberg “Wie iets over Marokkanen zegt, zegt iets over mij” maakte veel reacties los. Dat gold ook voor wat de Koning over zijn overgrootmoeder Wilhelmina zei.

Onvrijheid ervaren we ook nu, nu we niet kunnen gaan en staan waar we willen. Ook wij wachten op bevrijding, niet uit onderdrukking, maar uit de ellendige situatie waarin velen zich nu bevinden. We verlangen naar perspectief, naar uitzicht.

Bevrijding uit onrecht en onderdrukking is een oeroud en oermenselijk thema. Het is ook een van de kernthema's uit het Oude Testament. In de eerste lezing, een stukje uit Deuteronomium, lezen we vandaag hoe Jahweh zijn volk uit slavernij en onderdrukking in Egypte heeft bevrijd en hoe hij zijn volk naar het beloofde Land heeft gebracht. Om de Israëlieten te bevrijden uit de handen van de onwillige farao, werd Egypte geteisterd door plagen, waaronder massale invasies van kikkers, muggen, steekvliegen en sprinkhanen. Eenmaal aangekomen in het Beloofde Land, moeten de Israëlieten de geboden van de heer volgen. Doen ze dat niet, dan zullen er rampen volgen. Dit thema komen we in het Oude Testament vaak tegen, vooral bij de profeten.

Dezelfde teksten kwam ik de laatste weken diverse keren tegen in brieven en mails van onheilsprofeten. Zoals Jahweh de Egyptenaren strafte met de tien plagen, zo straft God ons met het coronavirus. Een columnist in een krant zei het zo: “Je kunt er de klok op gelijk zetten. Bij elke tsunami, vulkaanuitbarsting, aardbeving of epidemie staan mannen op (het zijn meestal mannen .....) die claimen dat ze de gedachten van Hem kunnen lezen. Ze concluderen dat Hij

heeft uitgehaald om te laten zien wie de baas is. Als ik een lijst zou hebben bijgehouden van de priesters, rabbi's en imams die de laatste weken de hand van God ontwaarden in het coronavirus, zou ik pagina's kunnen vullen. De 'schuld' voor de pandemie lag, afhankelijk van welk Opperwezen precies aan de andere kant van lijn zat, afwisselend bij homo's die in parades liepen, de Joden, de christenen, zionisten en onzedig geklede vrouwen."

Ik kreeg zelf enkele weken geleden een mail van een onbekende afzender met een bijlage van bijna vier kantjes met een eindeloze reeks verwijzingen naar bijbelteksten. Het coronavirus is volgens de brievenafzender een straf van God omdat wij als liberale westerse samenlevingen abortus en euthanasie onder bepaalde voorwaarden toestaan. Ook tolereren we samenlevingsvormen van mensen met hetzelfde geslacht. Wij moeten ons bekeren en weer luisteren naar het woord van de Enige. Ik kan bij het lezen van dergelijke teksten een stevige portie ergernis niet onderdrukken. Weer iemand die in deze angstige tijden ons nog meer de stuipen op het lijf probeert te jagen. En vooral iemand die de waarheid in pacht heeft en die precies weet wat God wel en niet met ons voor heeft.

In Trouw stond het bericht dat de president van Nicaragua, Daniel Ortega, de corona-uitbraak ziet als een teken van God, namelijk tegen het militarisme van de Verenigde Staten. De onheilsprofeten zijn overal, dichtbij en ver weg.

Gelukkig zijn er ook heel andere geluiden. De God van het Oude Testament is niet alleen een God van vergelding, wraak en straf, maar vooral ook van vergeving en genezing, van barmhartigheid en solidariteit. Bisschop Gerard de Korte wees op deze aspecten in een interview dat op Witte Donderdag in Brabants Dagblad stond. Hij ziet meer heil in een God die artsen en andere zorgverleners bijstaat. Overal in ons land ontstaan hoopvolle initiatieven van saamhorigheid, solidariteit en burenhulp. Elke dag kun je in de kranten en op tv voorbeelden tegen komen van sympathieke acties op pleinen en bij ziekenhuizen en verpleegklinieken. Deze coronacrisis roept zowel het slechtste als het beste in mensen naar boven. Cybercriminelen spelen in op de angst, vooral bij ouderen, en proberen hen op slimme manieren op te lichten. Daarnaast staan overal mensen klaar om waar dat nodig is, anderen te helpen.

Ook leidt de coronacrisis tot bezinning op de kwetsbaarheid van het bestaan en het besef dat niet alles maakbaar is. We zijn gewend geraakt te leven in een samenleving waarin voor de meeste mensen alles op rolletjes loopt. In deze weken verliezen veel vaste patronen en verwachtingen hun

vanzelfsprekendheid. Waar eerst rust en zekerheid was, regeert nu angst en onzekerheid, over gezondheid, over banen, over inkomens, eigenlijk over alles: wat gaat er met onze samenleving gebeuren? Hoe lang duurt het nog voor alles weer normaal is? Zal eigenlijk alles weer normaal worden? We gebruiken nu al niet voor niets de term “het nieuwe normaal”.

Die andere God, van barmhartigheid en vergeving, ontmoeten we in de tweede lezing van vandaag, een stukje uit de tweede brief van de apostel Petrus. De brief is gericht aan de christenen in de diaspora, in het bijzonder aan de vijf kerkprovincies in Klein-Azië, het huidige Turkije. Petrus vertrok waarschijnlijk vanuit Jeruzalem naar Rome en later naar Antiochië. Van daar uit schreef hij brieven om de christengemeenschappen te bemoedigen in tijden van wanhoop en vertwijfeling. Hij benadrukt daarin onder meer de barmhartigheid en de bereidheid om het voor elkaar op te nemen. Woorden die we vaker gehoord hebben de laatste weken. Laten we hopen dat in de toekomstige tijd van ‘het nieuwe normaal’ de goede voorbeelden van saamhorigheid, hulpvaardigheid en medemenselijkheid ons blijven inspireren tot inzet voor wie onze hulp nodig heeft. Daar horen zeker ook de tienduizenden vluchtelingen bij die hun tenten hebben opgeslagen aan de poorten van Europa. En heel in het bijzonder de vluchtelingenkinderen die nu nog in het Griekse vluchtelingenkamp Moria verblijven. Oud-burgemeester Job Cohen, nu voorzitter van Amsterdam 4 en 5 mei, wees daar in een interview nadrukkelijk op: Wij moeten elkaar helpen, ook die vijfhonderd kinderen. Ook dat hoort bij 75 jaar bevrijding.

## Lied [De dans van de Vrijheid](#)

### **Voorbeden**

Heer wij bidden voor al die mensen,  
dichtbij en veraf,  
die zwaar lijden of hebben geleden onder de verschrikkingen van het coronavirus. Dat ze waar mogelijk herstellen en nieuw perspectief zien.

Wij bidden ook voor alle mensen die vrezen  
dat hun bestaanszekerheid wordt aangetast  
door de gevolgen van het coronavirus.

Dat ze moed houden en een uitweg vinden uit de ellende.

We bidden voor alle werkers in de gezondheidszorg die zichzelf wegcijferen en zich dag en nacht inzetten voor het welzijn van allen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Dat ze niet moe worden zich in te zetten voor wie hun hulp nodig hebben.

Wij bidden ook voor wie afhankelijk zijn van de dienstbaarheid van anderen, voor wie het moeilijk hebben en verdrietig zijn. Voor hen die zich eenzaam voelen of ziek zijn. Laten we bidden dat ze kracht en liefde mogen vinden in hun medemens en in God.

Bidden we voor onze Ekklesia-gemeenschap, dat wij geïnspireerd blijven door het woord van de Heer en dat wij die inspiratie in daden omzetten in ons dagelijks leven.

**Lied**    [Soms breekt uw licht](#) (I 213)

*Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar  
Zoals een kind geboren wordt.  
Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind,  
Uw koninkrijk, uw licht.  
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd,  
Gedenk ons die als hij geboren zijn, eens en voorgoed,  
Die uit zijn mond uw naam hebben gehoord,  
Die moeten leven in de schaduw van de dood,  
Hem achterna, hem achterna,*

**Slotgebed**

Enige, wij hebben in deze viering geluisterd naar Uw woord en nagedacht over wat dat voor ons in deze moeilijke tijd zou kunnen betekenen. We vragen om zegen voor onze dierbaren, speciaal voor hen die het moeilijk hebben. We vragen ook om zegen voor onszelf en onze dierbaren. Dat we gespaard mogen blijven van onheil en ellende.



Dat uw licht ook in ons onstuitbaar mag doorbreken.  
Laat ons vol vertrouwen en geïnspireerd door Uw woord de toekomst tegemoet trekken om te werken aan recht en gerechtigheid, om hulp te bieden aan wie die hulp nodig heeft.  
Uiteindelijk gaat het er om dat we ons als christen blijven inzetten voor een meer menswaardige wereld.  
Dan ervaren wij de droom als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, zoals we nu gaan zingen.  
Zegene ons daarbij de Vader, Zoon en Heilige Geest.

**Slotlied** [Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap](#) (I 101)

*Als God ons thuisbrengt  
uit onze ballingschap,  
dat zal een droom zijn.*

*Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.  
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen."  
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,  
Gij onze vreugde.*

*Als God ons thuisbrengt  
uit onze ballingschap,  
dat zal een droom zijn.*

*Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,  
zoals rivieren in de woestijn  
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen.*

*Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.  
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.  
Zingende keert hij t'rug met zijn schoven.*

*Als God ons thuisbrengt  
uit onze ballingschap,  
dat zal een droom zijn.*

## Collecte

We houden onze collecte deze weken via deze manier. Je mag een bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv Stichting Ekklesia Tilburg onder vermelding van;  
Reguliere collecte: Ekklesia Tilburg

---

## Reacties

We nodigen je van harte uit om te reageren op deze viering...hoe ervaar je dit? Wat zijn jouw gedachten? Wat wil je delen met anderen? Dit kun je doen door jouw reactie te mailen naar [dit mailadres](#).