

Zomerviering zondag 26 juli 2020

Motto: “**BLM & GVR**”

Voorganger Jan Glorius

Lied Dit huis vol mensen

*Dit huis vol mensen -
weet jij wie het zijn?
Ik mag het hopen.
Heb jij ons geteld,
ken jij ons bij name?
Dan ben je de enige.*

Inleiding

“Dit huis vol mensen” nee, dat kan helaas nog niet.

We vieren op afstand maar in verbondenheid met elkaar en met de Enige die we noemen Vader, Zoon en Heilige Geest.

Een huis vol mensen.

Een stad vol mensen.

Een land vol mensen.

Een wereld vol mensen.

De Enige heeft ons geteld.

De Enige kent ons bij name.

De Enige heeft ons gemaakt en houdt ons in leven.

God maakt geen onderscheid tussen mensen:

iedereen is in God's ogen waardevol.

Helaas is dat bij mensen lang niet altijd zo...

Na de gewelddadige dood van George Floyd heeft het antiracisme wereldwijd de aandacht getrokken in de Black Lives Matter beweging.

Vandaag lees je een bijzonder verhaal over de antiracisme protesten.

BLM: Patrick Hutchinson

Vorige maand werd ik getroffen door onderstaande foto in de krant.

Op 14 juni was er in Londen een demonstratie van de Black Lives Matter-beweging. Er kwamen grote groepen mensen bijeen. Op de meeste plaatsen verliepen de demonstraties vreedzaam.



Dat gold in eerste instantie ook voor het protest waarbij Hutchinson aanwezig was. "De sfeer was goed, auto's toeterden en mensen vierden feest", zegt Reuters-fotograaf Dylan Martinez.

Die positieve sfeer sloeg volgens hem om toen er tegendemonstranten verschenen en er opstootjes ontstonden.

Hutchinson, die personal trainer fitness is (dat kun je wel zien aan zijn postuur!) zegt dat hij er wat ver van af stond.

"Mijn vrienden waren dichterbij. Ze zagen dat er een woordenwisseling was tussen extreemrechts, hooligans - of hoe je ze ook wil noemen - en een aantal Black Lives Matter-demonstranten.

De hooligans werden uiteengedreven, maar er bleef iemand achter."

Hutchinson zag hoe de man op de grond belandde. Zijn vrienden haastten zich naar de man toe en gingen om hem heen staan. "Ik was de laatste die eraan kwam, pakte hem op en gooide hem over mijn schouder. Toen liep ik weg met de jongens om mij heen. Zij beschermden mij en deze man tegen meer geweld. Ze probeerden hem nog steeds te slaan terwijl wij wegliepen."

Op beelden is te zien dat de man die hij op zijn schouder droeg gewond was aan zijn gezicht.

Over het redden van de man hoefde hij niet lang na te denken.

"Ik dacht gewoon aan een mens op de grond. Het was niet goed afgelopen als wij niet hadden ingegrepen. Dat was alles, ik had geen andere gedachten. Ik wilde hem in veiligheid brengen."

Achteraf zegt Hutchinson dat hij niet alleen de man beschermde, maar ook de beweging die wereldwijd gaande is.

"Het is niet zwart tegen blank, maar iedereen tegen racisme."

(bron: NOS nieuws)

Lied: [Herschep ons hart](#) (Huub Oosterhuis & Tom Löwenthal)

Herschep ons hart, heradem ons verstand.

Dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maak ons tot Uw gemeente.

Wees de stem die ons geweten wekt.

Verberg u niet.

Lezing uit Matteüs 5,43-48

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar Ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeder groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is."

[Dream Prelude](#) van Evert van Merode

Voorbeden

Bidden wij in dankbaarheid voor alle mensen en alle culturen,
die oog hebben voor het goede in de wereld,
die geen harde veroordelingen uitspreken
maar het positieve dat onder mensen groeit,

waarderen en stimuleren.

Bidden wij om een zorgzame en creatieve samenleving,
die niet door angst wordt geregeerd
en zich niet schuldig maakt aan hokjesgeest;
bidden wij om een samenleving,
die niemand uitsluit, geen mens vergeet,
en aan kansarmen en minstbedeelden de meeste rechten toekent.

Bidden wij om een ommekeer in ons denken en doen,
dat wij het anders-zijn van anderen, niet als een bedreiging zien
maar als een aanvulling en verrijking;
dat wij het welzijn van de gemeenschap zwaarder laten wegen
dan eigen belangen en voordelen.

Bidden wij voor alle kinderen die opgroeien in onze samenleving,
dat zij zich veilig en geborgen weten, thuis en op school
en beschermd worden tegen kwade invloeden
maar dat zij ook de kans krijgen zich te ontplooien
zodat ze kunnen uitgroeien tot goede en gezonde volwassenen.

God, geef dat wij, onder inspiratie van Uw Geest,
grenzen verleggen, muren afbreken tussen mensen
en zo bouwen aan uw koninkrijk van liefde, waarheid en vrede.

Amen

Lied: [Onze Vader verborgen](#)

*Onze Vader verborgen
Uw naam worde zichtbaar in ons
Uw koninkrijk kome op aarde
Uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade*

*Waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is*

*en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld
niet één mens meer geknecht*

*Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad*

Van U is de toekomst

GVR: Jan Hovens

Tot slot wil ik jullie laten kennis maken aan een jongeman met een goed verhaal.

Hij heet Jan en heeft een lichte verstandelijke beperking en soms wat onvoorspelbaar gedrag.

Jan woont en werkt bij Amarant en heeft heel veel talent.

Hij is muzikaal en zijn grote passie is rappen.

Hij volgde een cursus “rap” en “spoken word”.

Zijn artiesten naam is GVR, wat staat voor Grote Vriendelijke Reus, naar het boek van Roald Dahl.

Die naam is perfect gekozen!

Jan is 2 meter lang en inderdaad héél erg vriendelijk!

Dat zijn hart op de goede plaats zit kun je horen in de volgende rap “Antiracisme”.

[GVR- Antiracisme](#)

**

Wil je meer horen van Jan?

Ga naar Youtube en vul de zoekterm GVRHovens in.

En geef hem vooral een duimpje!

We houden onze collecte ook tijdens de zomervieringen via deze manier.
Je mag een bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv
Stichting Ekklesia Tilburg onder vermelding van;

Reguliere collecte: Ekklesia Tilburg

Je kunt je gift ook overmaken middels het scannen van de QRcode in de
GIVT-app. Wellicht gemakkelijk voor jou en zeker voor de penningmeester.

