

[View this email in your browser](#)



Meditatie Ekklesia Tilburg 24-01-2021

Geschreven door Jan van der Sman



Het geheim van zijn aantrekkingskracht

Welkom en inleiding

U allen van harte welkom op dit moment van bezinning. Fijn om op deze wijze toch even stil te staan bij onze verbondenheid met de Ene en met elkaar.

We beginnen in onze vieringen gewoonlijk met het ontsteken van het licht, het licht dat alle duisternis overwint. Moge het vandaag het licht zijn dat de duisternis verdrijft uit ons diepste innerlijk en ons ontvankelijk maakt voor de stem die ons roept.

hem te volgen en 'vissers van mensen' te worden. Opmerkelijk is dat Jezus zoveel aantrekkingskracht heeft dat ze hals over kop werk en familie in de steek laten. Ongetwijfeld hoopt Marcus dat we snel verder lezen in zijn evangelie om te ontdekken wie die Jezus is en ook wij in de ban raken van zijn ongewoon grote aantrekkingskracht.

Gebed – Roep ons vandaag nog (Oosterhuis/Huijbers)

Gij die ons in dit leven hebt geroepen,
 Gij die mijn ogen hebt geopend voor uw licht,
 Uw woord heeft ons nieuw leven toegezegd, beschaam ons niet.
 Wij zijn van U, met al ons kwaad. Wees genadig.
 Roep ons, vandaag nog, bij onze naam.
 Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
 die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
 Roep ons, vandaag nog, bij onze naam.
 Roep ons, vandaag nog, bij onze naam.

Lezing uit het Evangelie van Marcus 1,14-20

Nadat Johannes (de Doper) gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: 'Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.' Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

Overweging

Wie is die Jezus?

Wat zou Zebedeüs gezegd hebben toen zijn zonen hals over kop hun familie en werk in de steek lieten? Hij zal hen toch wel tot de orde geroepen hebben. Je laat je familie en je werk toch niet zomaar in de steek voor de eerste de beste Messias. Je rent toch niet als een kip zonder kop achter iemand aan die je nog nauwelijks kent! In het evangelie

iets onthulden van de manier waarop hij Messias wilde zijn. En 'vissers van mensen worden', wat stelde dat voor? Die eerste leerlingen moesten nog veel leren, ze wisten echt niet wie Jezus was.

De volgelingen van Jezus hadden zo hun eigen gedachten en verwachtingen. Telkens wanneer de apostelen of de omstanders Jezus de Messias noemden, werd hen door Jezus de mond gesnoerd. Jezus wilde niet vergeleken worden met al die zogenaamde messiassen die in die tijd door Israël rondtrokken. Sommigen riepen op om in opstand te komen tegen de Romeinen en rekenden daarbij op de steun van een goddelijk ingrijpen. Anderen trokken zich terug in de woestijn om daar Gods bevrijding af te wachten. Zo'n Messias wilde Jezus niet zijn, hij had iets anders voor ogen. Als hij sprak over Gods Koninkrijk deed hij dat in parabels om zijn toehoorders aan het denken te zetten. Maar keer op keer stelden zijn leerlingen hem teleur. Zelfs als hij zijn leerlingen apart nam en zijn parabels uitlegde, snapten ze er niets van. En zij waren diep ontgoocheld toen bleek dat Jezus zou moeten lijden. Pas na zijn dood begon hen iets te dagen en werd hen duidelijk wat 'vissen van mensen' kon betekenen

Die eerste leerlingen zullen ook wel niet zo hals over kop Jezus achterna gegaan zijn, het evangelie van Marcus is geen verslag van historische feiten. Hij schreef zijn evangelie vermoedelijk rond het jaar zeventig voor de Christenen van Rome. De opstand tegen de Romeinen was uitgelopen op een verwoestende oorlog. Jeruzalem en de tempel lagen in puin, het land was leeg geroofd. Het volk was gevlucht of gedeporteerd. Botsingen met andere culturen leidden vaak tot vervolgingen. Van het beloofde Koninkrijk van God was veertig jaar na de dood van Jezus nog steeds geen sprake, in tegendeel. Heel begrijpelijk was het dat de Christenen van Rome zich afvroegen of het nog wel zin had om Jezus na te volgen? Waarom zou je als christen je leven riskeren? Wat stelde roeping nog voor? Wat moet je ermee? Marcus schreef voor hen zijn evangelie om hen te bemoedigen en opnieuw te laten zien wie Jezus werkelijk is en wat het geheim is van zijn aantrekkingskracht.

En vandaag zijn wij de leerlingen van Marcus. Vandaag nodigt hij ons uit om eens echt te luisteren naar de stem die ons roept. Roeping kan onze plannen doorkruisen en botsen met wat we zelf denken en willen. De stem die ons roept is niet de stem van ons denken of willen. Roeping spreekt een andere taal en resoneert in ons diepste innerlijk. In ons taalgebruik zeggen we dan ook vaak dat roeping de stem van ons hart is, dat we

Raakt de stem van Jezus ons echt heel diep van binnen? Weten wij ons geroepen net als die eerste leerlingen en zijn we bereid tot radicale stappen? Hoe kunnen we in onze eigen wereld 'vissers van mensen' zijn? De beeldspraak roept veel vragen op, maar uit het vervolg van het evangelie blijkt dat het om het redden van mensen gaat uit de bedreigingen van het leven. Waar en hoe kunnen we net als Jezus kwetsbare mensen bevrijden uit de macht van het kwaad?

Het geheim van zijn aantrekkingskracht

Om door Jezus' oproep tot in het diepst van onze ziel geraakt te worden moeten we voelen en beseffen wie Jezus ten diepste is. Daarom wil het evangelie van Marcus ons inwijden in het geheim van zijn aantrekkingskracht. Je zou het de rode draad in zijn evangelie kunnen noemen. Marcus wil ons laten zien dat Jezus iemand is voor wie je alles in de steek laat. Marcus wil ons in contact brengen met bron van waaruit Jezus leeft. Hij wil ons hart openen voor de Geest die hem bezielt. Eigenlijk heeft Marcus het geheim al verklapt als hij in zijn inleiding bij de doop van Jezus een stem uit de hemel laat zeggen: 'Jij bent mijn geliefde zoon'. Marcus wil ons hart openen voor de goddelijke liefde waar Jezus vol van is. Als Jezus ons roept, is het die goddelijke liefde die ons aanspreekt. Als Jezus ons vraagt hem na te volgen is dat een oproep te zijn als hij, om net als hij te leven vanuit de goddelijke liefde in het diepst van ons wezen.

Mystici en de schrijvers van de Bijbel wijzen ons de weg naar die diepste bron in ons zelf. Door af te dalen in ons innerlijk, kunnen we in contact komen met die bron van liefde en wijsheid. Woorden schieten te kort, maar beelden en verhalen brengen ons bij het geheim van ons mens-zijn. Zo vertelt bijvoorbeeld het paradijsverhaal dat God de mens ten leven wekt door hem zijn adem in te blazen. Hij blaast zijn goddelijke geest in ons innerlijk als ons levensbeginsel. Diep in ons leeft het mysterie van Gods aanwezigheid als de grond van ons bestaan. Daar, in het diepst van onze ziel, klinkt Gods stem als oproep, als inspiratie, als een liefde waarin we ons geborgen weten.

Maar Gods aanwezigheid laat zich niet alleen ervaren in ons eigen innerlijk. In alles om ons heen leeft de adem van Gods scheppingskracht. Vanuit onze innerlijke ervaring van Gods bezieling kunnen we datzelfde mysterie herkennen in anderen. Het kan zomaar gebeuren dat we God, in al zijn kwetsbaarheid, herkennen in de ogen van een kind. Ook kunnen we geraakt worden door het mysterie van Gods aanwezigheid in de natuur, in de aarde waarop we wonen. Zeker in deze tijd klink Gods stem ook in het

Als de stem van God ons aanspreekt en we aangeraakt worden door zijn goddelijke liefde, kunnen onze ogen open gaan en kan er in ons een geloof en vertrouwen opbloeien om de weg van Jezus te gaan, zelfs als we daarmee onze veiligheid en ons leven in gevaar brengen. Als zijn Geest ons bezielt, als we geraakt worden door het geheim van zijn aantrekkingskracht, kunnen ook wij vol overgave ervoor kiezen om ons vertrouwde wereldje achter ons te laten en voortaan 'vissers van mensen' te zijn. Als we ons hart openen voor de oproep van Jezus, mogen we net als Jezus delen in de vreugde en in de geborgenheid van Gods liefde.

Lied: Soms breekt uw licht

Soms breekt uw licht in mensen door,
onstuitbaar, zoals een kind geboren wordt.
Gedenk de mens die wordt genoemd
uw kind, uw koninkrijk, uw licht.
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd,
geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd...
Gedenk ons die als hij geboren zijn, eens en voorgoed
die uit zijn mond uw naam hebben gehoord,
die moeten leven in de schaduw van de dood,
die moeten leven in de schaduw van de dood...
Hem achterna, hem achterna, hem achterna,
Hem achterna...

Voorbede

Goede God, mogen wij uw stem herkennen in het diepst van onze ziel.
Wees de bron van ons leven. Open de ogen van ons hart om te zien wat
ons te doen staat. Schenk ons de kracht om onze angsten te overwinnen
en te blijven geloven in de weg die u ons wijst. Moge uw stem in ons de
bron zijn van een nieuw en vreugdevol bestaan.

Acclamatie: Blinde ogen verlicht ze, (Oosterhuis)

dove oren doe open,
harde harten doe horen.

Goede God, mogen wij uw stem herkennen in de schreeuw van al die
kwetsbare mensen die uitzien naar bevrijding uit de macht van het kwaad.
Moge hun ogen ons raken tot in het diepst van onze ziel. Geef ons de
moed om onze zekerheden achter ons te laten en nieuwe wegen te gaan
die leiden naar een wereld waar vreugde is voor al uw mensen.

dove oren doe open,
harde harten doe horen.

Goede God, mogen wij uw stem herkennen in de noodkreet van moeder aarde. Doe ons beseffen dat we medeverantwoordelijk zijn voor de chaos die dreigt als we niet anders omgaan met onze wereld. Schenk ons de wijsheid om te doen wat natuur en klimaat van ons vragen. Geef ons het geloof en vertrouwen in de veranderingen die nodig zijn. Wees onze gids op de weg naar een toekomst waarin het goed leven is voor al uw kinderen.

Acclamatie: : Blinde ogen verlicht ze,
dove oren doe open,
harde harten doe horen.

Afsluiting

Als we bereid zijn het leven los te laten dat we hadden gepland, kunnen we het leven ontvangen dat op ons wacht (Joseph Cambell), mooier kan ik het niet zeggen.

We denken vandaag speciaal aan zoon Jan en schoondochter Tijana in Londen van een van ons, de lockdown drukt zwaar op hen.

Laten we op weggaan en moge God ons begeleiden met zijn kracht en zijn troost, met zijn nabijheid en liefde. Amen

Collecte

We houden onze collecte deze weken via deze manier. Je mag een bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv Stichting Ekklesia Tilburg onder vermelding van;
Reguliere collecte: Ekklesia Tilburg

Je kunt je gift overmaken middels het scannen van de QRcode in de GIVT-app. Wellicht gemakkelijk voor jou en zeker voor de penningmeester.

Subscribe

Past Issues

Translate ▼



Copyright © EkklesiaTilburg2021, alle rechten voorbehouden

Ons mailadres is:

nieuwsbriefET@gmail.com

Wilt u deze nieuwsbrief elders ontvangen, geef het ons door?

U kunt [uw voorkeur](#) opgeven of [uitschrijven uit deze lijst](#)

This email was sent to ssnakenborg@gmail.com

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

EkklesiaTilburg · De Stille Wille 187 · Oost West en Middelbeers, Nb 5091 WE · Netherlands

