

[View this email in your browser](#)



Meditatie Ekklesia Tilburg 03-01-2021

Geschreven door John Jacobs

Thema: “Op zoek naar...”.

Ter opening

Een nieuw jaar is aangebroken. We schrijven 2021. Het jaar 2020 zal historisch de boeken in gaan vanwege de wereldwijde pandemie-uitbraak, met haar 1 miljoen dodelijke slachtoffers wereldwijd. Hopelijk wordt 2021 het jaar waarin het Covid-19-virus uitgebannen of minstens onder controle gehouden wordt.

We vieren vandaag het tweede hoogfeest van de kersttijd: de Openbaring van de Heer, ook wel bekend als 'Driekoningen'. Drie wijzen uit het Oosten trekken weg uit hun vertrouwde omgeving. Waar zijn ze naar op zoek? Het wordt een hele onderneming voor hen. Onlangs kwam ik een cartoon tegen van de drie Koningen die op hun kamelen in Friesland waren aangekomen. Ze stonden stil voor het plaatsnaambordje Barthehiem, waarop één van de Koningen uitsprak: “Ehh Caspar, weet je zeker dat je de TomTom goed hebt ingesteld?” Was het maar zo gemakkelijk, dat we ons doel in het leven konden intypen op onze TomTom; niets is minder waar. En ik voeg er snel aan toe: gelukkig maar.

vinden ze een pasgeboren kind, voorbestemd 'om de volkeren te troosten'.

En zijn wij ook zoekers? Of hebben we reeds gevonden en zijn we (beroeps-) troosters geworden? De drie Wijzen volgden een ster en vonden uiteindelijk het Licht, Licht dat hen, en wellicht ons ook blijft aanstoten in de morgen. Een korte bezinning hierover op deze digitale zondagochtend. Ik wens u een zinvolle dag toe op deze eerste zondag van het nieuwe jaar.

Eerste lezing: Psalm 72

Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.
Moge hij uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.

Mogen de bergen vrede brengen aan het volk
en de heuvels gerechtigheid.

Moge hij recht doen aan de zwakken,
redding bieden aan de armen,
maar de onderdrukker neerslaan.

Moge hij leven zolang de zon bestaat,
zolang de maan zal schijnen,
van geslacht op geslacht.

Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers,
als buien die de aarde doordrenken.
Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.

Moge hij heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot de einden der aarde.

Laten de woestijnbewoners voor hem buigen,
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken.

De koningen van Tarsis en de kustlanden,
laten zij hem een geschenk brengen.
De koningen van Seba en Saba,
laten ook zij hem schatting afdragen.

Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.
Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken,
zonder ophouden voor hem bidden,
hem zegen toewensen, dag aan dag.

Er zal overvloed van koren zijn in het land,
zelfs op de toppen van de bergen.
Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon.
Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken
als jong groen op de aarde.

Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam
zal voortleven zolang de zon zal schijnen.
Men zal wensen gezegend te worden als hij,
en alle volken prijzen hem gelukkig.
Geprezen zij God, de HEER,
de God van Israël.
Hij doet wonderen, hij alleen.
Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig.
Moge zijn luister heel de aarde vervullen.
Amen, amen!
Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

Tweede Lezing: Mattheus 2, 1-12



Overweging

Intertekstualiteit

Wat voor veel bijbelteksten geldt, geldt zeker voor de tekst die we vandaag lezen. Er is een geheel aan door elkaar gevlochten woorden/tekstfragmenten, die op zich helemaal niet waar hoeven te zijn maar die een specifieke (diepere) betekenis wil laten zien.

Voorbeeldje: Er is geen historisch of archeologisch bewijs dat Herodes opdracht heeft gegeven tot de kindermoord, noch dat deze opdracht tot uitvoering is gebracht. De schrijver Mattheus legt hier verbinding met een legende uit het Oude Testament waar koning Nimrod vlak voor de geboorte van Abraham in de sterren leest dat er een nieuwe koning geboren gaat worden, op grond waarvan hij besluit alle Baby'tje te doden. Mattheus wil laten zien dat koning Nimrod en koning Herodes een bepaald slag koningen zijn bij wie angst omslaat in geweld en moord. De pasgeboren koning is van een ander kaliber; hij heeft niets te vrezen, zijn enige wapen is zijn weerloosheid.

Drie Koningen?

De wijzen uit het Oosten zijn onder invloed van Jesaja 60 en Psalm 72 in de traditie veranderd in koningen. Deze drie mannen krijgen in de zesde eeuw namen: Balthasar is 40 jaar en komt uit Azië (mirre), Melchior is 60 jaar en komt uit Europa (goud), en de jongste van de drie is Caspar, 20 jaar oud en donker van huid en komt uit Saba/Ethiopië (wierook). Mattheus benadrukt hier de universaliteit van zijn boodschap: uit alle (toen bekende)

Amerika deze passages als fake-nieuws zal wegzetten want er is er maar één belangrijk werelddeel: USA first, en die wordt juist niet genoemd! Volgens de legende zou er nog een vierde koning in het spel zijn, genaamd Artaban; een Wijze waar ik mezelf wel toe aangetrokken voel... Artaban bereikte nooit de stal omdat hij onderweg steeds stopte voor mensen in nood. Hij kwam in Jeruzalem aan toen Jezus aan het kruis genageld werd en stierf; en Artaban hoorde nog net in de eeuwige verte een stem klinken: "Wat je voor mijn broeders en zusters hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan!"

Godzoekers

Mattheus voert de drie Koningen op om ons te inspireren. Net zoals de Wijzen worden ook wij uitgedaagd om 'op weg te gaan', op zoek te gaan naar het Licht van Christus, de ster van Bethlehem. Dat is ooit niet vanzelfsprekend gegaan. In onze kindertijd is ons een geloof voorgehouden waar je als volwassene mee moet leren breken. Wat daarvoor in de plaats komt is voor iedereen anders. Voor velen heden ten dage zien we grote onverschilligheid en afstand naar de traditie; Kerstmis is geworden tot een oppervlakkig romantisch buitenkant-sentiment. Voor anderen, voor ons wellicht, zijn we in de loop van onze eigen levensgeschiedenis iets op het spoor gekomen van wie het Christuskind is en voor ons kan zijn. Ooit hebben we op onze weg, onze wegen en omwegen, onze pieken en dalen, God ontmoet, al was het maar tijdens een kort moment in ons leven en met veel twijfel omgeven. En zo is het verlangen gegroeid om meer over Hem te weten te komen. Iedereen heeft hier zo zijn/haar eigen gedachte bij. De profeten uit de Boeken hebben er zelf ook namen bij benoemd om dat mysterie van de komende Messias inhoud te geven: een Herder, die je leven zin geeft, die van je houdt en naar je omziet; de Zon, die over ons opgaat; het Licht als teken dat het kwaad en de dood niet het laatste woorden hebben; Vredesvorst, die de hele wereld samen wil binden tot een liefdesgemeenschap. Welke titel spreekt jou het meeste aan?

Geen hokjesgeest

Een nieuw jaar is begonnen, we schrijven 2021. Wordt het een jaar van Duisternis of van Licht. Kerstmis is een feest van Licht, niet dat duisternis niet zou bestaan, sla de krant maar open... de kleine groep rijken wordt alleen maar rijker, de grootste groep armen alleen maar armer. Er is en wordt nog steeds veel leed berokkend, niet alleen in arm Afrika; de

goede afloop van de Brexit en het aantreden van een nieuwe meer bewogen Amerikaanse president zullen hier weinig aan af doen.

Jezus krijgt een nieuwe naam: Immanuel, God-met-ons. Dit betekent dat God in nedergedaald, dat Hij ons leed en verdriet door Jezus met ons meevoelt; Hij is niet te vinden in het Witte Huis of in de geanonimiseerde gangen van de Belastingdienst, maar in de provincie, in de achterbuurtjes en bij Jan Modaal, op plekken van eenvoud.

Maar wil je God vinden of voelen, dan moet je net als de Wijzen in ons verhaal, wel in beweging komen, soms je mond open trekken... desnoods tegen de stroom in.

Fidan Ekiz is een BN-ster, TV-presentatrice, wiens ouders uit Turkije komen. In een recent interview vertelt ze dat ze het niet erg vindt om als een soort van rolmodel te functioneren. Zij wil laten zien vanuit de cultuur waar haar wortels liggen, dat het niet per se slecht met je af hoeft te lopen als je de discotheek bezoekt of op kamers gaat. Het doet haar goed dat ze Turkse meisjes hoort beargumenteren tegen hun ouders: *“dat zij (Fidan) toch ook een fatsoenlijke vrouw is geworden met een succesvolle baan...”*. Fidan vindt van zichzelf dat ze gematigd in het midden zit, niet opiniërend of polariserend wil werken; maar ze wil wel graag het debat aangaan met jongeren met een Islamitische achtergrond die zo nodig heel nationalistisch hun thuisland zitten te verdedigen... en dat heeft niets met rechts of links te maken.

Wie zoekt zal vinden; de drie Wijzen kwamen in beweging en vonden door hun vastberadenheid het nieuwe Licht, een nieuwe koning als een een pasgeboren baby gewikkeld in doeken in een voederbak. Hoe het verder met hen afliep weten we niet. Ons verhaal is ook niet af. Toch willen we samen als Godzoekers verder in beweging blijven, kritisch op elkaar zonder elkaar vast te pinnen in goedkope hokjes, werkend aan een nieuwe wereld en een nieuwe toekomst. Gezegend Nieuwjaar.



[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate ▼](#)

Ons mailadres is:
nieuwsbriefET@gmail.com

Wilt u deze nieuwsbrief elders ontvangen, geef het ons door?

U kunt [uw voorkeur](#) opgeven of [uitschrijven uit deze lijst](#)

This email was sent to ssnakenborg@gmail.com
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
EkklesiaTilburg · De Stille Wille 187 · Oost West en Middelbeers, Nb 5091 WE · Netherlands

