

[View this email in your browser](#)



---

## Meditatie Ekklesia Tilburg 17-02-2021

### Meditatie op Aswoensdag door Ingrid van Beuzekom

Aswoensdag. Een dag om de carnaval af te sluiten en de vasten in te luiden. Net als alle vieringen van de afgelopen tijd geen viering samen maar een online meditatie. En tja...wat is aswoensdag zonder as...Ik vond het lastig, maar wil mijn gedachten met jullie delen.

#### **Jesaja 58,1-10**

*Ook tijdens jullie vastendagen  
gaan de zaken door, de winst voorop,  
en beulen jullie je slaven af  
jullie vasten is een en al schelden en vechten,  
jullie vuisten slaan er lustig op los*

---

*dringt je stem in den hoge niet door.*

*Maar is een vasten dat mij bevalt  
dan een dag dat de mensen zich vernedert:  
zijn hoofd voor mij buigt als een riet;  
zich hult in een zak op een bed van as?*

*Noem je dat soms vasten,  
een dag naar Adonai's smaak?*

*Is vasten zoals ik het wil niet dit:  
de boeien van het onrecht slaken,  
knellende banden ontbinden,  
verdrukten in vrijheid doen gaan  
en ieder juk verbreken?*

*Is vasten soms niet:  
brood delen met wie hongert,*

*arme zwervers in huis halen,  
kleden wie je naakt ziet-  
je naaste, je vlees en bloed,  
niet overlaten aan zijn lot?*

*Dan zal je licht opgaan als de dageraad  
en zullen jouw wonden spoedig genezen.  
Gerechtigheid gaat voor je aangezicht uit,  
gevolgd door de glorie van God,  
Dan zal Anonai-God je verhoren-  
als je hem roept en om hulp vraagt  
zal hij je zeggen: Hier ben ik,*

*waar niemand langer jouw knecht is,  
 waar jij met geen vinger meer dreigt,  
 geen kwaad woord beliepen verlaat,  
 waar je hart gaat naar wie hongert  
 en jij verdrukte zielen verzadigt*

*Dan zal jouw licht in de duisternis schijnen  
 en jouw duisternis zijn als de middag*

### **Vasten in 2021**

Vasten...een periode van inkeer, tot jezelf komen, je onthouden van...???

Zijn we niet allen al bijna een jaar aan het vasten? Onthouden we ons niet al lange tijd van datgene wat we graag zouden willen?

Uit eten, een drankje doen in je favoriete kroeg, zomaar ergens heen gaan, een middagje naar de stad..samen vieren in onze Ekklesia, op bezoek bij je lieve ouders, hen een lekkere knuffel geven.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Tja..vasten..wat moet ik daarmee?

Vasten, het doorbreken van het vaste patroon! Zou in deze tijd dan niet mooi zijn om wel elkaar op te zoeken? Iedere zondag bij iemand op bezoek, om samen te praten, samen te luisteren, te lezen, te bidden wellicht?

Dit alles binnen de op dat moment geldende richtlijnen natuurlijk.

Ik nodig je uit! Ik wil graag iedere zondag in deze vastentijd bij iemand op bezoek gaan, bij wie ben ik welkom? En...wie wil ook op bezoek gaan?

Dat we zo, onze sleur van het afgelopen jaar, de afgelopen maanden doorbreken om elkaar kleinschalig te ontmoeten en zo samen één te zijn. Iedere zondag rond 11/12 uur weten dat we samen zijn op diverse plaatsen.

Laat zo ons vasten een doorbreken zijn van de sleur..inkeer...samen verder op weg naar een nieuwe tijd. Een tijd die komt! Wanneer?? Dat weet nog niemand, maar het komt. Ik weet het zeker!

**Psalm 51**

*Wees mij genadig*

*Gij die genade zijt*

*Ik zie de wereldbrand*

*die ik gesticht heb*

*Het volstreckte*

*Dati ik heb geschonden*

*Was mij schoon*

*En ik zal witter worden*

*dan sneeuw*

*Geef mij een nieuw hart*

*zend uw uw geest*

*dat ik herschapen wordt.*

*Als dat zou kunnen*

**Vasten in 2021 Wie doet er mee?**

Wil je meedoen met mijn vastenplan? Je kunt je aanmelden via [deze link](#).

Je kunt je aanmelden wanneer je graag iemand (want er komt maar 1 persoon op bezoek natuurlijk) wilt ontvangen, maar ook wanneer jij zelf anderen wilt opzoeken.

Mijn idee is dit om dit steeds op zondagmorgen rond 11.00 uur te doen, maar het staat natuurlijk iedereen vrij om op andere tijden een afspraak te maken.

Tot snel!

---

## Collecte

We houden onze collecte deze weken via deze manier. Je mag een bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv Stichting Ekklesia Tilburg onder vermelding van;  
Reguliere collecte: Ekklesia Tilburg

Je kunt je gift overmaken middels het scannen van de QRcode in de GIVT-app. Wellicht gemakkelijk voor jou en zeker voor de penningmeester.



Copyright © EkklesiaTilburg2021, alle rechten voorbehouden

Ons mailadres is:  
nieuwsbriefET@gmail.com

Wilt u deze nieuwsbrief elders ontvangen, geef het ons door?  
U kunt [uw voorkeur](#) opgeven of [uitschrijven uit deze lijst](#)

[Subscribe](#)

[Past Issues](#)

[Translate](#) ▼

---

---

This email was sent to [ssnakenborg@gmail.com](mailto:ssnakenborg@gmail.com)  
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)  
EkklesiaTilburg · De Stille Wille 187 · Oost West en Middelbeers, Nb 5091 WE · Netherlands

