

[View this email in your browser](#)



Meditatie Ekklesia Tilburg 20-12-2020

4e zondag van Advent 20 december 2020

Wie doet het licht aan?

En toen zaten we weer thuis. Wederom is de oproep aan ons allen gedaan om zoveel mogelijk thuis te blijven, zo min mogelijk mensen te ontmoeten. We vieren dan ook weer even niet samen de komende weken. Ik hoop dat we elkaar na 19 januari wel weer mogen ontmoeten op de voor ons vertrouwde plaats.

Op deze zondag staan er twee lezingen centraal.

De eerste lezing is uit 2 Samuel 7, 4-16

Maar diezelfde nacht richtte de HEER zich tot Natan: 'Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: "Dit zegt de HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken, en heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die ik had aangesteld om mijn

hemelse machten: Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het gepland en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De HEER zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen: Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet, maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik verstootte omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”

De evangelielezing is uit het evangelie van Lucas 1, 26-38

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil

Bij deze teksten geef ik je het volgende ter overweging:

De Ene heeft een boodschap voor David, deze boodschap komt tot hem via de profeet Natan.

Vele jaren later heeft de Ene een boodschap voor Maria, deze komt tot haar via de engel Gabriel.

De boodschappers zijn zorgvuldig gekozen zo verwacht ik. Want het maakt verschil wie de boodschap brengt. Natan was niet zomaar een profeet. Hij had David al diverse boodschappen gegeven, hij was het die hem berispte toen hij overspel pleegde, die hem vertelde dat er in zijn koningshuis altijd moord en doodslag zou zijn. Natan was echter ook degene die er voor zorgde dat zijn zoon Salomo koning werd en niet een ander. Dit keer heeft Natan de boodschap dat niet hij, David het huis voor zijn God mag bouwen, hij is tenslotte een koning van doodslag en oorlog. Maar..Natan verteld ook dat zijn koningshuis tot in eeuwigheid zal voortbestaan en niet zal wankelen. Zijn nakomeling zal, als hij er niet meer is een huis bouwen voor de Ene.

Dan de boodschapper voor Maria, Gabriel een engel van God. Zoals lang tevoren is voorspeld komt de engel bij haar en verteld haar dat zij een zoon zal krijgen. Niet zo maar een zoon, maar de zoon van de Ene.

Van David horen we verder niet hoe hij reageert op de boodschap, het enige wat we weten is dat niet hij de tempel heeft gebouwd. Hij heeft dus wel gehoorzaamd aan de boodschap. Hij vertrouwde op de woorden van Natan. Hij vertrouwde zijn boodschapper..

Maria, zij is verbaasd, hoe kan ik een zoon baren, ik ben nog nooit met een man geweest...Ook zij vertrouwd haar boodschapper blind..Geloof dat hij van de Ene komt en ze zegt, 'De Ene is mijn heer hem wil ik dienen, laat gebeuren wat hij zegt'.

Wie zijn onze boodschappers?

Is het onze premier, die ons deze week toesprak uit zijn torentje en ons allen opriep om thuis te blijven, om waakzaam te zijn voor het virus en zo min mogelijk mensen te ontmoeten?

Zijn het de mensen die ons oproepen om niet te geloven in de samenzweringstheorieën die ons worden verteld door de media. Mensen die geloven dat corona al jaren geleden is bedacht door de Rothschilddynastie?Zo werd mij deze week verteld.

Naar welke boodschappers luisteren wij, gehoorzamen wij?

Mogen wij de mensen om ons heen vertellen dat deze tijd voorbij zal gaan, dat het licht komt. Dat de tijd weer komt dat we elkaar mogen omhelzen, dat we weer samen mogen komen. Dat de dag komt dat we weer samen mogen vieren en zingen, zingen tot onze kelen schor zijn.

Dat we tot die dag komt, de moed niet verliezen.

Mogen wij zo een klein lichtje aan doen in deze wereld in verwarring.

Dat het zo mag zijn.

Tot slot wil dit [lied](#) met jullie delen. Het lied geschreven en gezongen door Stef Bos

Het wordt steeds vroeger donker

De winter is in zicht

Alles keert naar binnen

De gordijnen gaan weer dicht

De tijd staat op een kruispunt

Niemand weet waarheen

De schoonheid is soms ver te zoeken

De dromer staat alleen

Geef licht

Geef licht

Voor een uitweg uit het donker

Geef wat er vaak niet is

Geef licht

Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen

Zie de leugen die regeert

Zie de ongeleide leiders

Zie hun volk dat crepeert

En zie de oorlog die maar doorgaat

Ook al is ze ver van hier

Onze wereld is te klein

Om het niet te willen zien

Geef ruimte en geef uitzicht

Geef wat er vaak niet is

Geef licht

Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond

Maar de haan die bleef maar kraaien

Alsof hij zei je moet iets doen

Om een verschil te kunnen maken

Je kunt verdrinken in cynisme

Alsof het toch niets uit kan halen

maar in de verte schijnt een ster

Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht

Geeft licht

Voor een uitweg uit het donker Voor wat er vaak niet is

Dus geef licht

Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht.

Ik wens je een mooie zondag, geniet van dat wat je hebt en mag delen met een Ander.

Dat dat een zegen mag zijn voor jou en iedereen.



Copyright © EkklesiaTilburg2020, alle rechten voorbehouden

Ons mailadres is:

nieuwsbriefET@gmail.com

[Subscribe](#)

[Past Issues](#)

[Translate](#) ▼

This email was sent to ssnakenborg@gmail.com
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
Ekklesia Tilburg · De Stille Wille 187 · Oost West en Middelbeers, Nb 5091 WE · Netherlands

