

[View this email in your browser](#)



---

## Meditatie Ekklesia Tilburg 10-01-2021

Geschreven door Arthur van Tongeren

### Viering 10 januari 2021 Ekklesia Tilburg

Welkom allemaal bij deze online 'viering in coronatijd' van Ekklesia Tilburg. Het is de laatste zondag van de Kersttijd en we vieren vandaag het feest van de Doop van de Heer.

In het evangelie van Marcus lezen we hoe Jezus door zijn neef Johannes wordt gedoopt in de Jordaan. Hij gaat kopje onder in het water en komt als een herboren, nieuwe mens weer boven. Vanaf dit moment, zo rond z'n dertigste, vangt Jezus' openbare leven aan en zal hij in woord en daad laten zien hoe we samen vorm kunnen geven aan het Rijk van God. Niet ooit, in een of andere al dan niet verre toekomst, maar hier en nu. Maar dat komt later. Laten we even stil worden en stilstaan bij wat ons vandaag wordt verteld bij monde van Marcus, aan de hand van wat gedachtes en tekstfragmenten ter overweging.

#### **Evangelie: Marcus 1, 1-11**

Het begin van het evangelie van Jezus Messias, Zoon van God.

Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:

Luid klinkt een stem in de woestijn:  
“Maak de weg van de Heer gereed,  
maak recht zijn paden!”

Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Water is een oerelement. Het staat voor het leven zelf, maar is tegelijkertijd ook de bedreiging daarvan. Daarnaast speelt het een belangrijk rol bij ‘rites de passages’. Door de hele Bijbel heen vinden we van al deze aspecten voorbeelden te over. Ik hoef ze slechts te noemen, de verhalen vult u zelf zo in: de wateren van den beginne, de zondvloed, Mozes op de Nijl, de doortocht door de Rietzee, het binnengaan van het beloofde land door de Jordaan.... Van ‘vruchtwater’ waaruit alle leven ontstaat, tot allesvernietigende vloed, en doorgang van oud naar nieuw bestaan. Water van leven, dood en wedergeboorte. Ook in onze tijd zijn we nog met al deze aspecten van water vertrouwd, zeker in ons landje onder de zeespiegel dat is bevochten op het water.

Johannes doopte in de woestijn, de plek waar ooit het volk Israël doorheen ging op weg naar het beloofde land. Een plek waar je tot inkeer en omkeer kunt komen, je oude leven afleggen en kiezen voor een nieuwe weg. In de Jordaan, die de woestijn scheidt van het beloofde land, kun je van zonden worden gereinigd om als herboren op te staan.

Dat is precies wat Jezus doet: hij is op zoek naar een nieuw begin en laat zich dopen door Johannes. Hij rijst als een herborene weer uit het water op: een nieuwe mens. De oude mens gaat ten onder om een totale omkeer en toewijding aan God tot stand te brengen. En dan: een open hemel, een duif en een stem uit de hemel – een godservaring. Hij wordt

Herkennen wij tegenwoordig nog iets van die doop van Jezus, die overgang en opdracht is? Als wij onze kinderen laten dopen, doen we dat naar de naam van de Enige, van Jezus en de Geest. In wezen ontvangen wij daarmee ook ons levensprogramma, geven we te kennen te willen gaan in het voetspoor van Jezus op de weg die ons gewezen is. Voelen we die taak op onze schouders nog als we deze oude verhalen horen, als we onze doopbelofte hernieuwen in de paasnacht, of als we aanwezig zijn bij de doop van een kind – of (jong)volwassene?

Bij de doop van onze kinderen hebben wij destijds benoemd dat we hen wilden zetten in het spoor van al die oude en nieuwe verhalen, van al die mensen (nog levend of al lang dood) die hen zijn voorgedaan, in een spoor door de tijd, een spoor van God en mensen op een weg ten leven. Is dat geen heel erg grote opdracht om een pasgeborene mee te geven? Ja, dat is zelfs voor ons als volwassen mensen een grote (misschien wel te grote) taak. Maar op zijn minst kunnen we elkaar de verhalen blijven vertellen, elkaar blijven inspireren en proberen onszelf en de ander in het goede spoor te houden. Hoor je nog steeds die opdracht tot het tot stand brengen van dat Vrederijk in de echo van dat oude verhaal dat Marcus ons vertelt? Roept het je nog steeds op tot inkeer en ommekeer in jezelf? Durf je de wezenlijke vragen toe te laten en dan die moeilijke weg te kiezen? De weg die een jongeman zo'n 2000 jaar geleden ging – zo gaat het verhaal.

Tot slot geef ik u nog een korte tekst ter overweging mee die onze 'eigen' Servaas Bellemakers schreef bij deze zondag:

Weg van eigen huis en haard,  
weg door het water, door de steppe:  
deze weg, geen andere.

Scheurende hemel, verscheurende vraag:  
moet ik gaan de weg van hen  
die leven in de schaduw van de dood?

Hoe feller het licht,  
des te zwarter de schaduw.  
Dit licht doet pijn.

'Mijn geest over jou:  
ga het donker in van de blinden,  
de duisternis van die gevangen zijn.

---

## Collecte

We houden onze collecte deze weken via deze manier. Je mag een bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv Stichting Ekklesia Tilburg onder vermelding van;  
Reguliere collecte: Ekklesia Tilburg

Je kunt je gift overmaken middels het scannen van de QRcode in de GIVT-app. Wellicht gemakkelijk voor jou en zeker voor de penningmeester.



---

*Copyright © EkklesiaTilburg2021, alle rechten voorbehouden*

**Ons mailadres is:**  
nieuwsbriefET@gmail.com

Wilt u deze nieuwsbrief elders ontvangen, geef het ons door?  
U kunt [uw voorkeur](#) opgeven of [uitschrijven uit deze lijst](#)

[Subscribe](#)

[Past Issues](#)

[Translate](#) ▼

---

This email was sent to [ssnakenborg@gmail.com](mailto:ssnakenborg@gmail.com)  
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)  
EkklesiaTilburg · De Stille Wille 187 · Oost West en Middelbeers, Nb 5091 WE · Netherlands

