

[View this email in your browser](#)



Meditatie Ekklesia Tilburg 17-01-2021

Geschreven door Simone Snakenborg

Viering 17 januari 2021 Ekklesia Tilburg

Inleiding

De evangelielezing voor vandaag gaat over het eerste wonder dat Jezus heeft verricht: de verandering van water in wijn tijdens de bruiloft in Kana. Vergeleken met de andere wonderen is dit zo op het eerste oog best een nutteloos wonder. Er worden geen doden opgewekt, geen zieken genezen. Maar water wordt wijn, gewoon omdat dan het feest kan doorgaan. Wat zegt deze lezing ons in deze tijd? Graag neem ik je mee in mijn overdenkingen.

Lezing: Johannes 1,29-2, 1-11

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' 'Wat wilt u van me?' zei Jezus. 'Mijn tijd is nog niet gekomen.' Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.' Nu stonden daar voor het Joodse

vulden ze tot de rand. Toen zei hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!' Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen.

Lied: [Duren zal - Een lied naar psalm 103](#)

(Refr.)

Duren zal de liefde van God
Voor allen die zijn woord aanvaarden
en het volbrengen.

Hij roept mij weg uit het graf.
Mijn angst herleeft als een arend.
Oprijzende liefde.

(Refr.)

Hij kent ons. Hij vergeet niet
dat wij zijn, stof van de aarde.
Zonsopgang is hij, vergeving,
Wijd als het westen en oosten.

(Refr.)

Mensen, hun dagen als gras,
bloemen in open veld,
de wind waait, ze zijn verdwenen,
wie weet waar ze hebben gestaan.

(Refr.)

Meditatie

En dan is er feest, een bruiloftsfeest. Het duurt notabene een week en iedereen is welkom. De familie van de bruidegom betaalt. Er vinden reinigingsrites plaats, er is muziek, goede praat en wijn. Veel wijn, dat in

Uitgerekend nu, met een verlenging van de corona-lockdown in het vooruitzicht, lezen we over een bruiloftsfeest ... Hoeveel bruiloften zijn er het afgelopen jaar niet uitgesteld of zodanig beperkt dat er van de oorspronkelijke plannen weinig overbleef? Hoeveel geduld is er op de proef gesteld, hoeveel tranen geplengd? Onze minister van Justitie kan erover meepraten.

En toch zie ik een dwarsverband tussen deze lezing en onze tijd. Ik begon me namelijk af te vragen waarom dit wonder als eerste te boek staat. Wat bezielde Jezus in het verhaal om van water wijn te maken: was het omdat zijn moeder het vroeg, omdat moeders wil wet is? Nou, ik weet niet hoe gehoorzaam jonge Galileeërs zijn, maar ik krijg thuis vaak toch echt andere reacties op wat ik vraag (gelukkig maar). Dus ik denk, nee dat was het niet.

Deed Jezus dat om de show te stelen? Om een optreden te geven te midden van de dorstige feestgangers, die misschien al zo Lazarus waren dat ze toch niet meer het verschil proefden tussen gemeentepils en jonge wijn? Dat zou ik uitzonderlijk vinden. Hoewel Jezus de belangstelling niet schuwde en er in zijn latere leven geregeld mensenmenigten bijeen kwamen om naar zijn inzichten te luisteren, kan ik me niet voorstellen dat Johannes Jezus neerzet als een 'watertovenaar' naar wie de mensen met vermaak komen kijken.

Waarom past dit wonder bij Jezus? Bij wie ikzelf het beeld koester dat hij geboren is als onze redder. Dat Kind van Licht dat het Goddelijke Licht in ons aanraakt. Jezus, die ons leerde wat lijden is en leefde voorbij de dood. Die ons zei: alles wat je voor de armen doet, de misdeelden, de mensen en dieren in nood. Alles wat je voor hen doe, doe je voor mij.

Als Jezus een redder is, zo was mijn volgende gedachte, misschien wilde hij dan wel het feest redden? Dat feest van liefde tussen mens en mens. In die tijd was wijn een essentieel onderdeel van de bruiloftsdagen. Zonder wijn zou het feest vroegtijdig afgebroken en een stokje worden gestoken voor de geplande rituelen. Van een bruiloft zou dan geen sprake meer kunnen zijn. Jezus zorgde er dus voor dat dit stel *wel* kon trouwen. Hij zorgde voor overvloed! De beste wijn die de gasten zich maar konden bedenken.

Van maart 2020 tot 17 januari 2021 is menig trouwfeest vroegtijdig afgebroken of zijn de plannen in de kiem gesmoord. Met een heel dorp aan tafel zitten en feesten tot de kleine uurtjes onder een heldere sterrenhemel. Luid zingend en lachend, elkaar in de armen vallend of dansend dicht tegen elkaar aan. Om bijna van te watertanden. Wat zouden we graag toch even weer zomaar een ander tegen ons aan willen voelen, even een hand op de schouder met de vraag: hoe is het met je? Een zoen

En toch trouwen er stellen in deze tijd. Zonder knalfeest. Ondanks alle coronabeperkingen kiezen ze voor een bescheiden huwelijksceremonie. Blijkbaar is een groot feest misschien wel heel gezellig en fijn, maar ... niet essentieel! Essentieel is het bezegelen van de liefde tussen mens en mens.

En als er iemand was die ons liet zien wat liefde is, dan was dat Jezus wel. Liefde die duren zal. Liefde, onbaatzuchtig voor naasten. Liefde die rijkelijk stromen kan als wijn. Als wij ons hart maar openzetten om het te geven ... en te ontvangen.

Dit was de gedachte die het bruiloftsverhaal van Kana me gaf in deze coronatijd. Kijk bij alles wat je doet naar wat essentieel is in deze tijd. Kijk naar wat wel kan en laat het stromen als wijn. Dan stroomt de liefde, dan stroomt God in ons over. Dat wens ik ons allen toe!

Gebed

Als de liefde stroomt, dan stromen wij.

Laten wij samen bidden voor wie het in deze wereld aan liefde ontbreekt.

Voor de vluchtelingen in het kamp Moria. Die na de brand leven in een schrijnende toestand onder de ogen van de rest van de wereld.

Laat de liefde stromen voor deze mensen,

zodat voorzieningen worden getroffen en echte hulp op gang komt.

Voor de Amerikanen die worden gevoed door angst en bedrog.

Laat de liefde stromen voor deze mensen,

zodat ze de hoop voelen opborrelen op een eerlijke toekomst.

Voor de slachtoffers van COVID in de wereld en voor hen die kwetsbaar zijn.

Laat de liefde stromen,

zodat ze zich van binnenuit zich steeds sterker gaan voelen.

Laten wij daarom samen bidden voor de mensen uit onze gemeenschap.

Voor Joke Melis-Obbens, moeder van Erna. Zij is op 5 januari overleden op 92-jarige leeftijd en is afgelopen dinsdag begraven.

Voor Els Schure, die afgelopen zondag haar bovenbeen heeft gebroken en daaraan is geopereerd. Ze is nog in het ziekenhuis op dit moment en op

dinsdag 19 januari hoopt ze haar 88^{ste} verjaardag te vieren.

Voor ons allemaal. Dat wij elkaar mogen vasthouden in gebed en elkaar snel weer zullen zien.

Laat de liefde stromen. En geef ons kracht om onze levensweg te gaan.

Want als de liefde stroomt, dan stromen wij.

Moge het zo zijn.

Collecte

We houden onze collecte deze weken via deze manier. Je mag een bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv Stichting Ekklesia Tilburg onder vermelding van;
Reguliere collecte: Ekklesia Tilburg

Je kunt je gift overmaken middels het scannen van de QRcode in de GIVT-app. Wellicht gemakkelijk voor jou en zeker voor de penningmeester.



Copyright © EkklesiaTilburg2021, alle rechten voorbehouden

Ons mailadres is:

nieuwsbriefET@gmail.com

Wilt u deze nieuwsbrief elders ontvangen, geef het ons door?

U kunt [uw voorkeur](#) opgeven of [uitschrijven uit deze lijst](#)

[Subscribe](#)

[Past Issues](#)

[Translate](#) ▼

This email was sent to ssnakenborg@gmail.com
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
EkklesiaTilburg · De Stille Wille 187 · Oost West en Middelbeers, Nb 5091 WE · Netherlands

