

[View this email in your browser](#)



Meditatie Ekklesia Tilburg 21-02-2021

Meditatie geschreven door John Jacobs

Inleiding

Het is vandaag de eerste zondag in de veertigdagentijd, voorafgegaan door Aswoensdag, en op weg naar Pasen. Wat voor de moslims de Ramadan is, is voor christenen de Vastentijd. Voor wie hierin participeren is dit een tijd van bezinning en inkeer, fysieke en/of mentale vastenpraktijken, in vele vormen, en bovenal bescheidenheid: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren" ("Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris").

In de vroege kerk werden doopleerlingen tijdens de Vastentijd voorbereid om met Pasen in de geloofsgemeenschap opgenomen te worden. Hier stond dan niet zozeer bescheidenheid voorop maar bekering/ommekeer met de daarbij passende Aswoensdagformule: "Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap". Legt de eerste formule de nadruk op het besef van sterfelijkheid en je tekorten, de tweede formule legt het accent op het leven/nieuw leven/opnieuw beginnen. Bij welke formule voelt u zich thuis? Voor mij spreken beide formuleringen mij evenzeer aan. Waarom?: omdat leven/dood elke dag opnieuw een serieuze zaak is; en omdat je elke dag opnieuw uitgedaagd wordt om te werken aan ommekeer, aan (samen-)

Aswoensdagformulering. Het betreffen het verhaal van het nieuwe verbond dat God sluit met Noach en het Marcus-verhaal over de verzoeken van Jezus in de woestijn. Ik steek een kaars aan en word even stil bij de woorden 'sterfelijkheid' en 'ommekeer'.

Eerste lezing: Genesis 19, 8-15

Dit zei God tot Noach en zijn zonen:

"Nu ga Ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht, en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, met al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte van de aarde. Ik ga met u een verbond aan dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten."

En God zei: "Dit is het teken van het verbond dat Ik instel tussen Mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u en alle levende wezens, alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat leeft te verdelgen."

Tweede lezing: Marcus 1, 12-15

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde Boodschap. Hij zei:

"De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap."

Enkele bemerkingen bij de teksten

De regenboog! Zoals u wellicht weet is het O.T. door vele schrijvers bij elkaar geschreven en de verschillende auteurs vertegenwoordigen ook de verschillende scholen/stromingen met ieder hun eigen Godsbeeld en Godsbeeld-strijd. Zo is er een Barmhartige God, een wraakzuchtige God, een liefdevolle God, enz. Het verhaal van Noach laat zo'n transitie van een Godsbeeld zien en is daarmee ook één van de sleutelteksten uit de bijbelse geschiedschrijving geworden.

Als we aan het verhaal van Noach denken, dan denken we automatisch en liefdevol aan dat prachtige kleurrijke natuurverschijnsel dat zich in de lucht

overigens in de bijbel) hier een verbond met Noach. En het verbond heeft een universeel karakter, het omvat alle mensen en alle levende wezens. Wanneer de regenboog verschijnt zien alle mensen dat en ziet God dat. Maar in de tekst lezen we nergens dat er sprake is van een regenboog. Er staat 'een boog'. En een boog is een wapen. En dit wapen werd agressief ingezet om afvallige en asociale mensen een lesje te leren. Van dit wapen, met deze verwoestende uitwerking, wil God geen gebruik meer van maken, nooit meer. Daarom hangt Hij de boog in de wolken. De (regen-) boog herinnert God en alle mensen aan deze afspraak en mogen mensen en God zich met elkaar verbonden weten tussen hemel en aarde.

De snelkookpan van Marcus. Zoals de schrijvers van de afgelopen twee meditatie's al hebben aangegeven staat Marcus bekend als de man met weinig woorden, hij gaat recht op zijn doel af. Het is niet voor niets dat in de iconografie Marcus wordt afgebeeld met het attribuut leeuw. Marcus is de evangelist van het 'euthus', het terstond. Dit woord komt maar liefst 42 keer voor in zijn evangelie. Bij Marcus geen uitgebreid en gedetailleerd kerstverhaal. In dit eerste hoofdstuk van dit oudste evangelie wordt Jezus meteen gedoopt door Joannes en terstond daalt de Geest in de vorm van een duif neer en horen we een stem: "Dit is mijn geliefde zoon...". Dat het maar duidelijk mag zijn wat hier aan de orde is, zonder veel omhaal van woorden, geen misverstand aub.

Diezelfde Geest drijft Jezus naar de woestijn, hoppa!, er is geen tijd te verliezen. En in 40 dagen tijd wordt Jezus klaar gestoomd voor zijn taak, daar waar Israël er 40 jaar over deed.

Details over wat er in de woestijn zich heeft afgespeeld vinden we helaas niet. En dat is jammer, want wie wil in deze tijd niet stil staan bij en zich spiegelen aan herkenbare woestijnervaringen, ervaringen die we op dit moment in ons eigen leven ook meemaken. In de woestijn is er kaalheid en droogte, geen water en geen voedsel. Je bent overgeleverd aan jezelf, je moet het doen met je eigen rugzakje. In de woestijn kom je ten diepste tot jezelf; wie ben ik, wat stel ik voor, waar sta ik voor, wat is van ulthiem belang in mijn leven, in dit leven.

Voor Marcus zijn deze details niet van belang. Het is duidelijk dat Jezus bestand is gebleken tegen de verleidingen en beproevingen van de duivel. En daarmee is Hij in staat om het werk van Johannes de Doper voort te zetten, nl: de noodzaak van ommekeer verkondigen, hier en nu, terstond anders (leren) leven, (op)nieuw leven.

Veertig. Veertig dagen regende het voordat Noach droog land vond om opnieuw een leven op te bouwen, vanuit het besef dat het deze keer

machtsvereringen weerstaan. Zo vertrekt Jezus uit de woestijn naar Galilea met maar één boodschap: kom tot inkeer want nu heb je de kans, nu is de tijd aangebroken voordat het te laat is.

Bill Gates (Microsoft) was ooit een van de rijkste mensen van de wereld met zijn vele miljarden aan eigen vermogen. En ik ben van nature vooringenomen als rijken iets ideëels gaan zeggen. Rijken worden alleen maar rijker door vooral in twijfelachtige industrie te investeren. Onlangs kondigde Gates aan om vele miljoenen te investeren in de 'Beyond meat'-industrie. En nep-biefstuk staat in Amerika gelijk met 'vloeken in de kerk'. Fox-news was er als de kippen bij om Gates vooral te beschuldigen van eigen belang omdat hij aandelen in het nieuwe bedrijf heeft. Voor Gates, die 43 miljard van zijn vermogen in een liefdadigheidsfonds heeft weggezet (en waar ook veel van naar de corona-bestrijding gaat waarbij hij niet alleen de Amerikanen, maar vooral de 7 miljard aardbewoners op het oog heeft) is investeren in plantaardige vleesvervanger één van de oplossingen om iets te doen aan de wereldwijde armoede en honger op deze planeet. Dat is goed nieuws.

Wie heeft er nog meer goed nieuws. We hebben behoefte aan goed nieuws, concrete daden, ommekeer om elkaar, niemand uitgesloten. Ik ga komende 40 dagen meer mediteren, meer stil zijn, en geen biefstuk eten. Wat probeert u te doen?

Op weg naar Pasen, op weg naar een feest van vernieuwing, waarbij we mogen beseffen dat Gods verbond voor eeuwig is en voor ieder levend wezen geldt. Dat is goed nieuws. Ik wens ook u komende 40 dagen veel sterkte, kracht en wijsheid.

Collecte

We houden onze collecte sinds de coronatijd op deze wijze. Je kunt een bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv Stichting Ekklesia Tilburg onder vermelding van;
Reguliere collecte: Ekklesia Tilburg
Extra collecte: De Voedselbank

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate](#) ▼

GIVT app. Wemont gemakkelijc voor jou en zeker voor de penningmeester. In GIVT kun je een extra collecte toevoegen, de eerste is dan voor ET en de tweede is voor de voedselbank.



Copyright © EkklesiaTilburg2021, alle rechten voorbehouden

Ons mailadres is:

nieuwsbriefET@gmail.com

Wilt u deze nieuwsbrief elders ontvangen, geef het ons door?

U kunt [uw voorkeur](#) opgeven of [uitschrijven uit deze lijst](#)

This email was sent to ssnakenborg@gmail.com

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

EkklesiaTilburg · De Stille Wille 187 · Oost West en Middelbeers, Nb 5091 WE · Netherlands

[Subscribe](#)

[Past Issues](#)

[Translate](#) ▼

