

[View this email in your browser](#)



Meditatie Ekklesia Tilburg 28-02-2021

Meditatie geschreven door Simone Snakenborg

Licht

Aan het begin van deze meditatie nodig ik je uit om een kaars aan te steken. Laten zo het licht van Ekklesia Tilburg zich verspreiden als een lopend vuur dat ons met elkaar verbindt.

Gebed

*Enige,
wees licht in ons midden.
Vuur ons aan.
Wees hartslag.
Wees ademtocht.
Wees de zon.
die nimmer dooft.*

*Wij heffen ons gezicht op
naar U.
Want U alleen
fluistert ons moed in*

Hoor een stem

Een stem uit de hemel, wat zouden we die vandaag de dag toch graag horen. Een grijze wolk die op ons neerdaalt en tot ons spreekt dat het goed zal komen. Dat we geen zorgen hoeven hebben en dat het coronavirus als sneeuw voor de zon uit ons leven zal verdwijnen. We doen zo ons best en spitsen onze oren tot het uiterste. Maar die stem horen we niet. We horen alleen mensenstemmen over besmettingscijfers, maatregelen en vaccins. We horen stemmen van protest en argwaan, van coronamoetheid, van eenzaamheid en wanhoop.

Wat zouden we toch graag toch die Ene stem horen, dat verlossing nabij is ... Die Ene stem, bij wie we ons veilig mogen voelen, geborgen onder adelaarsvleugels, onze hand in Gods hand. Omdat het altijd, echt altijd goed komt.

Lied: [Hoor je mij \(Oosterhuis/Oomen\)](#)

*Hoor je mij,
Voor mij geen ander dan jij,
Bij jou alleen ben ik veilig.*

*Godheid had mij in haar macht,
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht.
Haar grote namen waaiden voorbij,
De jouwe niet, die is hier, op mijn lippen.*

*Hoor je mij.
Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.*

*Enige die ik nog ken,
Alles ben je me, erfdeel en beker,
Lieflijke oorden vielen mij toe,
Mijn hart klimt in mij,
Mijn geest wordt wijd:
Jij verkoopt me niet, voor geen prijs,
Voor geen ander.*

*Hoor je mij.
Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.*

Lezing: Marcus 9,2-10

een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!' Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan.

God ontmoeten

Daarboven op die berg in het Palestijnse land (feitelijk maar een flinke heuvel) horen de apostelen Petrus, Johannes en Jakobus wél een stem uit de hemel. De berg opklimmen is een metafoor uit het Oude Testament voor 'God ontmoeten'. Abraham wordt gevraagd zijn geliefde zoon Isaak te offeren op een berg, Mozes beklimt de berg Sinaï en ook Jezus trekt zich meer dan eens terug op een berg voor meditatie, stilte en gebed.

Samen met Jezus beklimmen de drie leerlingen de berg. Jezus zondert zich af in gebed en de leerlingen zien iets wonderbaarlijks gebeuren. Jezus krijgt voor hun ogen een andere gedaante: hij wordt een ander mens, witter dan wit. Ze zien ook Elia en Mozes bij hem. Volgens evangelist Lucas praten de drie heren over Jezus' levenseinde, dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen (Lucas 9, 31). Lucas geeft ons ook aanvullende informatie dat de drie leerlingen in slaap waren gevallen terwijl Jezus in gebed was. Net zoals op de olijfberg in de hof van Getsemane.

Messiaanse opdracht

Petrus is de praktische van het gezelschap. Hij biedt aan tenten op te slaan voor Jezus, Elia en Mozes. En dan klinkt er een stem uit de hemel. Voor de leerlingen is het glashelder: het is de Enige die spreekt. 'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!' Daarna is Jezus weer met hen alleen. Hiermee bevestigt God vanaf een wolk Jezus in zijn messiaanse zending, net als tijdens zijn doop in de Jordaan.

De stem uit de hemel zet de toon voor het vervolg van het evangelie. Voor

En voor de leerlingen Petrus, Jacobus en Petrus doet de stem een niet mis te verstane uitspraak over de uitzonderlijkheid van hun leermeester.

Hierna verlaten de vier de berg en dalen af naar het gewone leven. Deze lezing bevindt zich in het gedeelte waar Jezus rondreist als leermeester en genezer. Zijn eigen leerlingen volgen hem, maar ook trekt hij de belangstelling van anderen als hij langs de dorpen trekt.

Uiteindelijk trekt Jezus naar Jeruzalem waar hij uitgeleverd en berecht gaat worden.

Goddelijke nabijheid

Was het die stem uit de hemel die Jezus de moed gaf om alle volgende stappen op zijn levensweg te zetten?

Was het die stem die hem de kracht gaf om zijn kruis te dragen tot het einde toe?

Was het die stem die hem Goddelijke nabijheid gaf? Die hem bekrachtigde in zijn levensopdracht, die hem troostte, die zijn pijn verzachtte?

Was het die stem die hem een uitzicht gaf, dwars door alle lijden heen?

Ja, die stem was het! Ben ik zo vrij om uit te roepen. Die stem hield hem op de been. Zelfs in zijn laatste uur zocht hij een antwoord van die stem.

En juist dáárom is het dat wij onze eigen 'lijdensweg' van leven in coronatijd zo beu zijn. Omdat wij géén stem horen, omdat wij géén doel zien, horen of voelen, geen eindpunt waarnaar we kunnen toelevén. Iedere keer wordt de lockdown verlengd. 'Misschien over drie weken, misschien volgende maand, misschien in mei.' Dat is wat we horen. Maar dat is niet de Alwetende stem van de Enige, Dat is de niet-wetende stem van ons mensen ...

Is de Enige dan niet bij ons in deze tijden? Dat is dan de volgende vraag die legitiem is. Zien wij af zonder de Aanwezige?

Natuurlijk heeft de Enige ons niet verlaten, is mijn antwoord.

Om mijn antwoord uit te leggen, gaan we terug naar de berg. Jezus zat daar niet de krant te lezen met cijfers, prognoses en een plan van aanpak ... Jezus mediteerde en bad. Hij was in een staat van zijn vanuit zijn hart. We lezen het. Voor de ogen van zijn leerlingen werd hij een ander mens, witter dan wit. Zijn lijfelijke vormen maakten plaats voor de kleur van zijn ziel: puur en rein.

twijfel je en zoek je naar wat waar is en niet. Als je gelooft vanuit je hart. Hoe vreemd het ook lijkt te zijn, je voelt het, je vertrouwt, omdat de waarheid in je is. Daar kan je met je verstand amper bij.

Die stem uit de hemel hoor je niet met de oren van je hoofd.
Die ontvang je met je hart.
Dus natuurlijk, vertrouw erop, is de Enige is ons midden.
Ook in coronatijd.
Juist in coronatijd.
Juist nu.

Kijk maar naar de kaars die je hebt aangestoken.
Zo licht, zo vurig, zo warm door alles heen.
En ja, je verstand zegt je dat de kaars kan opbranden en dat je hem uitblazen kunt.
Maar met je hart mag je vertrouwen dat het Goddelijk licht voor altijd brandt.

Ik wens je toe dat je dat Licht met je mag meedragen
in alle dagen van deze week.
En dat de Enige stem je hart mag raken
om je op de been te houden
totdat we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Collecte

**We houden onze collecte sinds de coronatijd op deze wijze. Je kunt een bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv Stichting Ekklesia Tilburg onder vermelding van;
Reguliere collecte: Ekklesia Tilburg
Extra collecte: De Voedselbank**

Je kunt je gift overmaken middels het scannen van de QRcode in de GIVT-app. Wellicht gemakkelijk voor jou en zeker voor de

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate](#) ▼

Copyright © EkklesiaTilburg2021, alle rechten voorbehouden

Ons mailadres is:

nieuwsbriefET@gmail.com

Wilt u deze nieuwsbrief elders ontvangen, geef het ons door?

U kunt [uw voorkeur](#) opgeven of [uitschrijven uit deze lijst](#)

This email was sent to ssnakenborg@gmail.com

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

EkklesiaTilburg · De Stille Wille 187 · Oost West en Middelbeers, Nb 5091 WE · Netherlands



