

[View this email in your browser](#)



Meditatie Ekklesia Tilburg 07-03-2021

Meditatie geschreven door Jan Glorius

“De 10 woorden”

*Bovenal bemin één God
Zweer niet ijdel, vloek noch spot
Heilig wel de dag des Heren
Vader en moeder zult gij eren
Dood niet, geef geen ergernis
Doe nooit wat onkuisheid is
Mijd het stelen en bedriegen
Ook het lasteren en het liegen
Wees ook kuis in uw gemoed
En begeer geen anders goed.*

Dit is een wat merkwaardig begin van de bezinnende teksten voor deze zondag!

Het is een rijmpje van Johannes Eusebius Voet.

Een simpel versje dat in sneltreinvaart de Tien Geboden doorneemt.

De lezing van vandaag is Exodus 20: 1-17

Tien belangrijke regels

1 God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels.

Regels over het vereren van God

Hij zei: 2 'Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de slavernij.

3 Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij.

4 Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. 5 Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen.

Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde generatie. 6 Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie.

7 Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen.

8 Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. 9 Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 10 Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken. 11 Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rustte op de zevende dag. Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt.

Regels over het omgaan met anderen

12 Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven.

13 Vermoord niemand.

14 Ga niet vreemd.

16 Vertel bij de rechter geen leugens over iemand.

17 Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.

Sommigen vinden de Tien Geboden uit de tijd, omdat ze waarschijnlijk al 4000 jaar oud zijn, geschreven in een andere tijd en cultuur, met andere waarden en normen dan de onze.

Wat heeft de moderne, verlichte mens daar nog aan?

Anderen vinden ze juist blijvend actueel, omdat ze universeel zijn, ingebakken in het mens zijn.

Die laatste visie werd prachtig ten tonele gevoerd door Helmert Woudenberg in zijn stuk "Mozes".

Een groep belangstellenden uit de Ekklesia heeft deze monoloog gezien in de Schouwburg.

Wat mij het meest is bijgebleven is hoe Helmert, gekleed in een sportjack met de letters JHWH op de rug, de Tien Geboden aan Mozes doorgeeft.

Niet als een strenge, belerende God, spreekt hij de geboden uit, maar in opperste verbazing:

Natúúrlijk ben ik de Enige God en hoezo zou je andere Goden aanbidden?

Het heeft toch geen zín om afgodsbeelden te maken?

Natúúrlijk ben je goed voor je ouders.

En hoezó zou je iets van iemand stelen en liegen en bedriegen?

Hoe haal je het in je hoofd om iemand dood te maken?

Dat dóe je toch niet?

Het is een mooie insteek.

De Tien Geboden als een vanzelfsprekende menselijke moraal.

Maar je kunt je wel afvragen of dat waar is...

Want makkelijk is het niet, om de Tien Geboden te onderhouden.

Om wat voorbeelden te geven:

Zetten we God inderdaad op de eerste plaats?

Maken we onze eigen religieuze overtuigingen niet groter en belangrijker dan God Zelf, met als gevolg minachting voor anders gelovigen, godsdienst oorlog en terreur?

Gebruiken we God's Naam op die manier niet eerder als vloek dan als zegen?

Gefixeerd zijn op geld, roem, status, macht, bekendheid: is dat niet

dan toch blijven eren?

Is het onthouden van het corona-vaccin aan de arme landen niet hetzelfde als stelen?

Stelen we de toekomst niet van onze kinderen en kleinkinderen als we niet beter op het milieu letten?

Hoe ver mag je gaan om genocide en terreur te stoppen?

Mag je daarvoor de ouders doden?

Het zijn gewetensvragen, goed om te overwegen in deze veertigdagentijd. De onderstaande vertaling van de Tien Geboden is een poging om ze te actualiseren.

De bewerking is van Jeffrey Schipper van het Christelijk Informatie Platform.

God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de HEERE jouw God en Vader, die je van de straf van de zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving van de zonde en in een nieuw Koninkrijk gezet.

1. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven.

2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar Mij luistert en doet wat ik van je vraag, zal ik je Mijn genade overvloedig geven.

3. Je zal niet zomaar de Naam van God doelloos gebruiken. Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid, want als je een vloek gebruikt, zal je niet onschuldig zijn. Gebruik 'o my God' alleen als je Mijn hulp echt nodig hebt.

4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning, net als God deed op de zevende dag toen Hij de Schepping gemaakt had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, werk, social media en andere dingen. Ik gun je één dag om je extra op Mij te kunnen focussen en van Mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op deze dag je broeders en zusters ontmoeten en samen Mijn Naam groot maken.

5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen.

7. *Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk.*

8. *Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven.*

9. *Spreek altijd de waarheid. Maak geen vals (Facebook-)profiel aan waarop je jezelf mooier presenteert dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit, je bent geliefd, een Koningskind.*

10. *Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, tablet, kennis, auto, kleding, ook maar iets dat van een ander is, begeren.*

Het is en cliché van ja-welste, maar toch:
de Tien Geboden zijn een gave en een opgave tegelijkertijd.

We mogen dankbaar zijn om deze woorden, zoals we soms zingen in onze liturgie met de woorden van Henriette Roland Holst:

*“Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie 't verstaat,
die is niet meer alleen.”*

[‘Dit ene weten wij’](#)

Ons gebed is gevraagd voor pastor Leo Joosten, pater kapucijn op Sumatra, Indonesië. Hij is vorige week zaterdag overleden aan corona en afgelopen dinsdag begraven. Hij was vriend en jaargenoot van Ad (van Vugt) en Jan (van der Sman) en goede vriend van Hub (Lenders).

<https://kro-ncrv.nl/laatste-nederlandse-missionaris-op-sumatra-overleden>

Collecte

We houden onze collecte sinds de coronatijd op deze wijze. Je kunt een bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate ▼](#)

Reguliere collecte: Ekklesia Tilburg

Extra collecte: De Voedselbank

Je kunt je gift overmaken middels het scannen van de QRcode in de GIVT-app. Wellicht gemakkelijk voor jou en zeker voor de penningmeester. In GIVT kun je een extra collecte toevoegen, de eerste is dan voor ET en de tweede is voor de voedselbank.



Copyright © EkklesiaTilburg2021, alle rechten voorbehouden

Ons mailadres is:

nieuwsbriefET@gmail.com

Wilt u deze nieuwsbrief elders ontvangen, geef het ons door?

U kunt [uw voorkeur](#) opgeven of [uitschrijven uit deze lijst](#)

[Subscribe](#)

[Past Issues](#)

[Translate](#) ▼

EkklesiaTilburg · De Stille Wille 187 · Oost West en Middelbeers, Nb 5091 WE · Netherlands

