

## **Teksten viering 9 mei 2021: Liefde**

Voorgangers: Simone Snakenborg (Schrift), Jan Glorius (Tafel)  
Lector: Carla Buijsman  
Zang en klavieren: Peter Claessen, Nico en Arthur

Openingslied: De aarde is vervuld III-84 (strofe 1, 2 en 7)

### **Inleiding**

Goedemorgen en welkom op deze mooie lentemorgen. Eindelijk.  
<lets zeggen over de lente>.

Zo'n dag is het. Met vogels in de bomen en nestgeluiden overal.  
Met liefde in de lucht.

En dat komt mooi uit, want op deze dag, deze moederdag gaat het over de liefde.  
Liefde als basis en bron van alle dingen.  
De hartslagmeter van ons eigen lichaam die soms zegt: 'doe eens een stapje terug',  
of 'jaaa, gaan met die banaan!'  
De motor die wij bestijgen als we de ander zomaar bellen en vragen hoe gaat het.  
Die liefde ...  
We lezen uit de eerste brief van Johannes: het gaat er niet om dat wij God  
liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft.  
En we lezen uit het evangelie van Johannes. We gaan verder waar Natascha vorige  
week is gebleven in hoofdstuk 15. 'Blijf in mij - zegt Jezus nu - en heb elkaar lief'.  
Zo eenvoudig is het. Leven is liefhebben.

Maar laten we nu eerst landen.  
in het hier en nu  
en ons openen  
voor de Aanwezigheid  
van zijnhaar liefde in ons.

### **Openingsgebed**

Niemand heeft U ooit gezien.  
Liefde is uw naam.  
Wees hier aanwezig in ons hart.  
Dat wij u voelen mogen en zien.  
Bron van alle leven,  
vonk die van binnen overslaat  
zachte hartslag van ons bestaan.

**Lied:** Wek mijn zachtheid weer III-180

**Lezing:** 1 Johannes 4,7-12

7Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit  
God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8Wie niet liefheeft

kent God niet, want God is liefde. 9En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

**Lied:** Verschenen is de mildheid III-181

**Lezing:** Johannes 15,9-17

9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

### **Ter overweging**

De liefde. Vandaag staat de liefde centraal. Een woord dat we maar al te gemakkelijk gebruiken of tegenkomen in onze taal. In liedjes op de radio, in de bladen die we lezen bij de kapper. De liefde van de buurman die een scheve schaats rijdt, of 'buiten de deur snoept' wordt ook wel gezegd. De liefde voor je werk, voor de kunst, voor een TV-serie. Of de liefde voor Mercedes.

Wat is liefde eigenlijk? Ik heb de Dikke Van Dale erop nageslagen en vond drie betekenissen.

1. een warme genegenheid en ook seks hebben (dus het relationele en lichamelijke aspect)
2. oprechte en warme belangstelling; het prijs stellen op (er staat het voorbeeld van liefde voor de kunst)
3. er kan een voorwerp van liefde zijn (dus bv. de Mercedes)

Hebben we hiermee de betekenis van het woord te pakken? Mijn gevoel zegt van niet. Bij het woord liefde hoort een zwieper van energie. De liefde maakt actief, enthousiast en blij. Die positieve vibes zijn niet gevangen in deze drie betekenissen. Als je liefde aan iemand of iets geeft, dan ontvang je zelf iets terug.

Zijn we daarmee er? Is dat dan wat liefde is? Nee. Bij liefde hoort een werkwoord: houden van. Houden van als in vasthouden, je verbinden. En dan wel zodanig dat die positieve vibes de vrije ruimte krijgen. Dus niet vastbinden! Dat beklemmt en benauwt, hoewel dat in sommige liefdesspelen zeker wordt gewaardeerd.

Over die liefde, die verbintenis vol positieve vibes, raakt Johannes niet uitgeschreven. Bij geen enkele evangelist komt de liefde zo vaak voor als bij hem. Vorige week hadden we het over de verbintenis tussen De Enige, Jezus en ons. Die was meer materieel: wij als **ranken** gegroeid in Jezus de **wijnstok** die groeit in Gods **wijngaard**. Zo brengt ons leven vruchten voort.

In de lezingen van vandaag gaat het ook over vruchtbare verbinding, maar dan op geestelijk en spiritueel vlak.

Ook nu zegt Jezus: Blijf in mij; blijf in mijn liefde. Niet fysiek dus.

Ook nu is er een vasthouden, tussen de Enige, Jezus en ons. Ik citeer de brief van Johannes die we als eerste lazen: "De Enige heeft **ons** liefgehad door ons zijn Zoon te schenken".

De Enige liefde was er ook voor Jezus. Een citaat van Jezus in het Johannesevangelie is: "Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader **mij** heeft liefgehad." En uit het citaat blijkt tegelijk dat er liefde is van Jezus **voor ons**.

Allemaal stromen van liefde, van houden van. En als het ons lukt om in die liefde blijven, dan verbinden we ons met Jezus en met de Enige.

Alleen dan brengt ons leven vruchten voort.

Hoe doen we dat, in de liefde van Jezus blijven?

En: is dat dan dezelfde liefde als uit ons dagelijks taalgebruik?

Ik begin met de laatste vraag: is dit de liefde uit ons taalgebruik?

Ja, want ook Johannes benoemt de positieve vibes die bij liefde horen. Jezus vertelt ons dat zijn liefde vreugde brengt.

Zijn vraag: 'blijf in mij' is een verzoek om op een positieve manier in actie te komen. Hij bedoelt niet, blijf in mij stilletjes zitten. Maar ... doe iets, leef vruchtbaar en ... heb de mensen lief.

Hij vraagt om een wederkerigheid: iets terugdoen. Maar dan wel van een speciaal soort. Hij vraagt niets terug **voor zichzelf**, maar vraagt ons zijn liefde **door te geven** aan een ander die het nodig heeft. Zoals hij ook de liefde van zijn vader heeft doorgegeven aan ons.

Heb de mensen lief. De hele passage uit de brief van Johannes is een oproep om elkaar lief te hebben. "Want de liefde komt uit God voort."

En in het evangelie laat Johannes Jezus hetzelfde zeggen "Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad".

Hoe dan? Hoe kunnen we elkaar liefhebben? In het evangelie lazen we: door je "leven te geven voor je vrienden".

Mmm. Je leven geven, dat begrijpen we nu als: het loodje leggen. Maar is dat zo? Jezus wil immers graag dat wij op weg gaan en een vruchtbaar leven leiden. Dus ik lees 'je leven geven' anders. Je kunt je ook inzetten voor je vrienden, je leven besteden voor de anderen. Heel je leven inzetten voor de behartiging van de belangen van anderen tot aan je dood. Dát is de liefde die Jezus van ons verwacht. Zo dragen wij blijvend vrucht.

Je leven geven = liefde geven = blijven in de liefde van Jezus.  
Liefde aan de wereld, aan elkaar, en wat mij betreft aan het leven zelf. Daar waar je de ander ontmoet en waar je iets voor hem of haar kan betekenen.

Zo blijven wij in de liefde van Jezus.  
Die liefde die hem zit in kleine dingen. Die liefde die geeft zonder dat je zelf iets terugvraagt, maar ... met hoop en vertrouwen dat de ander die liefde doorgeeft aan weer een ander. Zodat een lopend vuurtje een laaiende vuur wordt. Zoals de Enige ons liefheeft. Ik-zal-er-zijn zonder terug te vragen, maar om door te geven.

Blijven in de liefde van Jezus is: Heb elkaar lief en wat mij betreft ... het leven: begin en einde van een vruchtbaar bestaan. Juist in ons leven kunnen we er zijn voor een ander, in liefdevolle dienstbaarheid zoals Jezus ons voorleefde.

Hou van wie je ziet  
Pak de liefde vast  
En verlies haar niet  
Heb het leven lief

Liesbeth List heeft daar een mooi liedje van gemaakt.

Laten we daar naar luisteren.  
Moge het zo zijn.

**Luisterlied:** Liesbeth List - 'Heb het leven lief'

**Tafelgebed:** Daar waar vriendschap is III-215

## **Voorbeden**

Laten we bidden.

Laat de liefde in ons stromen  
als wij het even niet meer weten,  
sombere of tobbe om niets.

ALLEN: OMHEL ON MET UW LIEFDE EN LICHT

Laat de liefde stromen  
als we ons beperkt voelen in onze vrijheid  
vanwege coronamaatregelen.

ALLEN: OMHEL ON MET UW LIEFDE EN LICHT

Laat de liefde stromen  
Pak ons vast en verlies ons niet.  
U die ons aanreikt uw verbond

ALLEN: OMHEL ON MET UW LIEFDE EN LICHT

Help ons blijven in uw liefde.  
Want wij rennen er vaak aan voorbij.  
Uw liefde die is  
Ik-zal-er-zijn.

## **Zegening**

Aanstaande donderdag is het Hemelvaart.

Ik ben eerlijk. Voor mij gaat die dag in liturgische zin aan mij voorbij. Ik weet het: het is dan veertig dagen na Pasen en we gedenken/vieren dat Jezus definitief naar het koninkrijk Gods is gegaan. Vanaf dat moment zijn de leerlingen aangewezen op de Heilige Geest die hen zal helpen met het opbouwen van de kerk.

Het opbouwen van een kerk, onze Ekklesia, waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn.

Een Geest van Inspiratie en Liefde, dat die naar ons toe mag blijven stromen, zoals die Enige Liefde voor ons.

Dat wens ik ons toe.

Mag ik je uitnodigen om te gaan staan om een beetje van die Liefdesgeest als zegen te mogen ontvangen.

Ga op weg om vrucht te dragen,  
In de kracht die je gegeven is,  
in eenvoud,  
in vrolijkheid,  
in vertrouwen,  
op zoek naar liefde,  
en de Geest zal met je gaan.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest  
AMEN

**Slotlied:** Om warmte gaan wij een leven III-101