

[View this email in your browser](#)



VESPER IN DE VEERTIGDAGENTIJD

25 MAART 2021

Voorgangers: ds. Sietske Blok en Jan Glorius

Muzikale begeleiding: Helga Janssens- Baan

Cantors: Hilda van der Plaats en Toos Wisselink

Ontsteken van de Paaskaars

Ondertussen lied: LB 139d *muziek Taizé*

*Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder.*

Inleiding en welkom

Stilte

Gebed uit 'Vieren' (Wild Goose Resource Group, Iona Community)

Dat we zegen ervaren, dit uur

in lichaam, ziel en geest,

nu we samen zijn in de nabijheid van God

die ons schiep en die van ons houdt

en die ons nooit alleen zal laten.

LB 16b *muziek Taizé*

Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.

U wijst mij de weg ten leven.

Bij U is vreugde, blijvende vreugde

Psalm 31 Uit: "150 psalmen vrij" *Huub Oosterhuis*

Naar U vlucht ik toe.

Dankzij U ben ik ontkomen

aan het heimelijk gespannen net.

*Gij zult mij niet vernederen, nooit
rotsvaste redding zijt Gij.*

Huis van bevrijding.

In uw handen beveel ik mijn geest.

Gij hebt mij vrijgekocht,

Gij werd mijn waarheid.

Gewichel en geurende nevels

spreuken in trance gepreveld

openbaren mij niets.

Gaande in het goed wijd land

word ik U gewaar,

ervaar uw vriendschap.

Naar U vlucht ik toe.

Mijn ziel stikt in het nauw -

uitgedoofd mijn ogen

mijn gebeente kraakt.

Ik ben een spook voor mijn burens

ik ben een lijk in de kast

ik ben verloren weg.

Er wordt over mij gemompeld

er wordt van mij weggekeken.

Maar ik zeg in mijn hart:

"Hij alleen mijn God

wat ik nog te leven heb

is in zijn hand."

Doe lichten over mij uw aangezicht,

vriend God. Nog zoveel leven

hebt Gij neergelegd in mij.

In Uw Aangezicht ben ik geborgen.

*Uw ogen een loofhut waar ik bijkom
van alle twistende tongen.*

*Maar Gij hebt mij gezien en gezien.
Wees sterk, zegt Gij, wankel niet.
Ik wacht op U, zeg ik –
nee, ik wacht niet langer
Naar U vlucht ik toe.*

Lied: LB 16b muziek Taizé

*Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.
U wijst mij de weg ten leven.
Bij U is vreugde, blijvende vreugde*

Lezing: Marcus 13: 1-13 & 28-31

Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’ Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die je nu ziet – wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’

Toen hij op de Olijfberg was gaan zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas alleen met hem waren, stelde Petrus hem de vraag: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is?’ Jezus antwoordde: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zich voor mij zullen uitgeven, en ze zullen veel mensen misleiden.

Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn: dat is het begin van de weeën. Wat jullie zelf betreft: pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en in synagogen worden gezeseld, en jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om voor hen van mij te getuigen.

Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.

De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen.

(Korte stilte)

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.

Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Stilte

Lied: LB 256 *muziek Taizé*

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.

O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.

Voorbeden: Uit: "Vieren" Wild Goose Resource Group (Iona Community)

Laten we bidden

Van voordat de wereld begon

tot na het eind van de eeuwigheid bent u God.

van dat de oervloed tevoorschijn brak

totdat de wind ophoudt met jagen bent u God.

in de immense ruimte van het universum

en in de verborgen schuilhoeken van ons hart bent u God.

Allen: U bent onze God, wij zegenen u!

De wereld is zo mooi, schoonheid is zo kwetsbaar,

en dat allemaal in onze onhandige handen-

we hebben u nodig, God!

Allen: We hebben u nodig God!

En toen kwam u zelf bij ons, onder ons,

u zat naast ons, u hoorde onze praten, zag dat wij u over het hoofd zagen,

u heelde onze pijn en liet toe dat we u verwondden,

u hield van ons tot het eind en overwon onze haat, al onze haat –

we hebben u nodig, God!

Allen: We hebben u nodig God!

Want ú bent God, niet wij-

we hebben u nodig, God!

Allen: We hebben u nodig God!

Luister, want de God die ons schiep zegt:

‘Wees niet bang,
ik heb jullie vrij gemaakt.
Ik heb je bij je naam geroepen:
je bent van mij.

Je bent kostbaar voor mij,
ik houd van je
ik houd je hoog
ik ben met je.’

(Korte stilte)

Daarom bidden we samen:

Allen:
Schepper van ons allen,
we zijn uw kinderen,
ontstaan uit uw aandacht,
draggers van uw beeld en gelijkenis.

Vandaag
gaan we in uw licht,
volgen we uw Zoon,
leven we door uw Geest.

Vandaag
geven we u
geen gaven die ons niets kosten
want dit is de dag
die u gemaakt hebt:
laten we blij zijn en ons verheugen.
Amen!

Laten we nog wat momenten stil zijn om te bidden
voor allen om wie wij ons zorgen maken ...
... voor al deze mensen bidden wij met de woorden die Jezus ons
gegeven heeft:

Onze Vader

Van oudsher is dat in de RK kerk een feestdag ter ere van Maria. Vandaar dat we besluiten met de lezing over de aankondiging van de zwangerschap van Maria:

Lucas 1:26-38

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.

Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.' Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'

Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.' De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.' Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

Magnificat: Lucas 1: 46-55

Voorganger:

Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:

Allen:

hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

Allen:

Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.

en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

Voorganger:

heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.

Allen:

Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

Voorganger:

Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:

Allen:

hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.'

Lied 536 Alles wat over ons geschreven is Vers 1, 2, 4.

*Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.*

Collecte

**We houden onze collecte sinds de coronatijd op deze wijze. Je kunt een bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv Stichting Ekklesia Tilburg onder vermelding van;
Reguliere collecte: Ekklesia Tilburg**

Je kunt je gift overmaken middels het scannen van de QRcode in de GIVT-app. Wellicht gemakkelijk voor jou en zeker voor de penningmeester. In GIVT kun je een extra collecte toevoegen, de eerste is dan voor ET en de tweede is voor de voedselbank.



Copyright © EkklesiaTilburg2021, alle rechten voorbehouden

Ons mailadres is:

nieuwsbriefET@gmail.com

Wilt u deze nieuwsbrief elders ontvangen, geef het ons door?

U kunt [uw voorkeur](#) opgeven of [uitschrijven uit deze lijst](#)

This email was sent to ssnakenborg@gmail.com

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

[Subscribe](#)

[Past Issues](#)

[Translate](#) ▼

