

Viering van de Ekklesia Tilburg

Zondag 10 oktober 2021
28ste zondag door het jaar (B jaar)



Voorganger in de Schrift: Jan van der
Sman
Voorganger aan de Tafel: Jan Glorius
Lector: Gerrie van Eindhoven
Zang: koor
Klavier: Erna Melis

Door het oog van de naald

Opening

Het Licht wordt ontstoken

Openingslied: De zon is al op, GM III 124

Welkom en inleiding

Allemaal van harte welkom in deze viering van onze Ekklesia. Fijn om in de herfst te zingen over de zon, de mooiste kleuren en de zang van de vogels. Licht en vreugde verdrijven voor even het sombere gevoel van dit donkere jaargetijde. Ook al is het nu een tijd van storm en regen, we weten het komt goed; over een paar maanden is weer lente.

Maar zal het wel een lente zijn zoals andere jaren? Komt het wel goed met die onvoorspelbare klimaatverandering? Die als een donkere schaduw de toekomst van ons en onze kinderen bedreigt! Komt het wel goed met al die grote problemen, waarover de politieke partijen het maar niet eens kunnen worden? Toch zongen we zojuist een lied over het vertrouwen dat in ons leeft. Dat het licht de duisternis zal verdrijven. Dat tranen gedroogd zullen worden en het goed komen zal. Dat ons een

vreugde wacht groter dan alle angst en onzekerheid! Nieuw leven wordt ons aangereikt, een wereld van vrede.

In de lezing van Marcus gaat het vandaag over binnentreden in het Koninkrijk van God. Voor Jezus was die nieuwe wereld al werkelijkheid. Ja, ook voor ons, als we kijken met de ogen van Jezus. Wie niet verblind is door de verleidingen van geld en goed, ziet de kracht en de rijkdom van liefde en ware wijsheid. De lezing uit het boek Wijsheid verkondigt dat we een rijkdom ontvangen waarbij goud en edelstenen verbleken, als we ons hart openen voor de geest van God.

De liefde en de wijsheid die Gods woord ons aanreikt maken het onmogelijke waar: een wereld van vrede waar recht wordt gedaan aan kwetsbare mensen. Een wereld die met recht Gods koninkrijk genoemd mag worden.

Stilte – Gebed

Goede God, Bron van wijsheid en kracht, bron van licht op onze weg. Wees ons nabij in deze onzekere tijden. Bevrijd ons van de angsten die ons gevangen houden. Open onze ogen voor uw koninkrijk van liefde. Sterk ons geloof in de weg die Jezus ons is voorgegaan. Wat zou het mooi zijn als uw liefde in onze wereld tot ontplooiing komt. Amen.

Viering rond de Schrift

Lied: Gij wacht op ons GM III 139

Eerste lezing: Wijsheid 7, 7 t/m 14

Lied: Psalm 63, vrij GM III 193

Tweede lezing: Evangelie van Marcus 10, 17 t/m 27

Muziek

Overweging

Jammer, het verhaal begint zo mooi. Een jonge man weet zich geraakt door Jezus. Hij loopt niet achter anderen aan, maar snelt uit eigen beweging op hem toe. Hij ziet Jezus' goedheid en valt op zijn knieën. Van jongs af aan heeft hij alle geboden onderhouden. Wat kan hij nog meer doen om het eeuwig leven te verwerven. Dan hoort hij Jezus

zeggen: Geef alles wat je bezit aan de armen en volg mij. Dat is teveel van het goede, teleurgesteld loopt hij weg, want hij is rijk.

De leerlingen rond Jezus zijn verbaasd en horen Jezus tot twee maal toe zeggen: Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. De leerlingen zijn met stomheid geslagen, wie kan er dan nog gered worden.

Schokkend is die uitspraak van Jezus niet alleen voor de leerlingen van toen, maar misschien nog wel meer voor ons. De meesten van ons zijn rijk, zeker in vergelijking met de armoede in de wereld. Wie van ons is bereid om alles te verkopen en de opbrengst aan de armen te geven! Kortom we hebben geen schijn van kans om binnen te gaan in het koninkrijk van God, om gered te worden en het eeuwig leven te verwerven. Het is een van de vele radicale uitspraken van Jezus die ons dwingen om echt anders te gaan denken.

Het is goed te begrijpen dat de rijke jongeling teleurgesteld vertrok want je bezit weggeven aan de armen is dwaasheid in de ogen van de wereld. Iedereen droomt toch van rijkdom! Rijkdom geeft ook in onze wereld nog steeds aanzien, comfort, veiligheid; je bent geslaagd in het leven. We leven binnen een economisch systeem waarbij alles gericht is op bezit en consumptie. Het gaat goed met Nederland als de economie groeit en de beurzen aantrekken. Triomfantelijk verkondigt het nieuws de groeicijfers. Trots publiceren banken en grote bedrijven dat alweer vele miljarden winst zijn gemaakt.

Maar het gaat helemaal niet goed met Nederland. We zitten op een doodlopende weg zolang onze welvaart ten koste gaat van het milieu, van het klimaat en het welzijn van mensen. We danken onze welvaart aan grootschalige ontbossing, aan een ongekennde vervuiling van ons leefmilieu, aan uitbuiting van kwetsbaren mensen wereldwijd. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zien dat dit een heilloze weg is die naar de afgrond voert. Steeds meer stemmen gaan op voor een radicale ommekeer. Om door het oog van de naald te kunnen, zal er in onze wereld een andere geest moeten gaan waaien.

De rijke jongeling had blijkbaar al iets van die andere geest geproefd toen hij Jezus aansprak met goede meester. Hij zag de kracht die van hem uitging en moet de warmte van zijn liefde gevoeld hebben. Maar had nog geen oog voor de bron van waaruit Jezus leefde. Jezus wees

hem erop: 'die goedheid is niet mijn verdienste, het is de Geest van God die in mij werkzaam is'. Jammer dat de rijke jongeling meteen ontgoocheld weg liep. Jezus had hem liefdevol aangekeken, was dat geen uitnodiging om nog even met Jezus in gesprek te gaan? Hij had kunnen vragen: "Vindt u het goed dat we het omdraaien, dat ik u eerst volg en dan alles weg geef. Het zou zomaar kunnen dat, wanneer ik U beter leer kennen, het gemakkelijker voor me wordt om alles aan de armen te schenken". Als hij Jezus gevolgd was, als hij zijn wereld binnen getreden was, zou hij wellicht de bron ontdekt hebben van zijn goedheid en kracht. Hij zou ervaren hebben dat in de omgeving van Jezus niet de zogenaamde wijsheid van de wereld regeert, maar dat daar de wijsheid van God aan het woord komt.

Wat Jezus zo bijzonder maakt, is, dat die goddelijke wijsheid in zijn optreden zo concreet en tastbaar wordt. Gods woord is in hem vlees en bloed geworden. In zijn leven wordt zichtbaar dat alle wijsheid, alle geboden samen komen in dat ene woord: liefde. Gods liefde gaat uit naar heel zijn schepping, naar alle mensen zonder uitzondering. Met grote vanzelfsprekendheid wil Jezus er dan ook zijn voor de kleine, kwetsbare mensen die dreigen verloren te lopen. Zij zijn de slachtoffers van onze rijkdom. Zij worden uitgebuit en misbruikt door de machthebbers, voor hen is geen plaats aan de tafel van de rijken. Met hen wil Jezus solidair zijn. Hij wil hun dienaar zijn, hun bevrijder en hun verlosser uit de machten van deze wereld. Daar had hij zijn leven voor over.

Jezus navolgen is tot op de dag van vandaag een uitnodiging om te geloven in de Geest die Jezus bezielde, een uitnodiging om die geest van liefde in ons eigen leven en in onze samenleving vorm te geven. Het is een levenshouding die haaks staat op wat voor velen gewoon is geworden. In onze samenleving lijken kortzichtigheid en eigenbelang de uitgangspunten voor economie en politiek te zijn. Het is langzamerhand wel duidelijk dat daar de oorzaak ligt van de grote problemen van deze tijd. We zullen naar een economie moeten die groeit niet ten koste van mens en natuur, maar ten dienste van mens en natuur. We moeten naar een economie die niet uitbuit maar dienstbaar is aan het welzijn van alle mensen. Het algemeen belang zal voorrang moeten krijgen boven de individuele belangen. De klimaatverandering dwingt ons te gaan denken op de lange termijn met het oog op de komende generaties. We zullen verder moeten kijken dan onze nationale grenzen en wereldwijd moeten gaan samenwerken. Misschien dat de kabinetsformatie zolang duurt omdat sommige partijen fundamenteel niet in staat lijken om anders te gaan denken.

Een nieuw kabinet zal er wel komen, maar komt er ooit een samenleving waar de liefde voor medemens en natuur centraal staat. Komt er ooit een wereld waar Jezus van droomde, een koninkrijk van God? In de lezing van vandaag hoorden we Jezus zeggen dat Gods Geest het onmogelijke mogelijk maakt, bij God is alles mogelijk. Daarmee nodigt Jezus ons uit om op weg te gaan om te beginnen in onze eigen leefwereld. Laten we op zoek gaan naar geestverwanten in onze samenleving. Velen zijn al anders gaan denken, velen zijn al op weg gegaan. Laten we proberen om door de ogen van Jezus te kijken naar de grote problemen van deze tijd. Hij nodigt ons uit tot een leven in geloof en vertrouwen dat elke klein begin, elk mosterdzaadje, kan uitgroeien tot een wereldwijde beweging. Met zijn geestkracht en liefde moet het mogelijk zijn om een nieuwe wereld te scheppen, om binnen te gaan in het koninkrijk van God.

Lied: De tafel der armen, GM III 223 of RB II 68

Mededelingen en collecte

Muziek

Viering rond de Tafel

Klaarmaken van de tafel

Uitnodiging aan tafel

Tafelgebeden

Intenties en stil gebed

lied: Wie heeft brood genoeg RB II 78

Vredeswens / Onze Vader

Breken en delen

Muziek

Slot

Voorbede

Goede God, bron van alle leven, maak het stil in ons, raak ons aan met uw Wijsheid. Moge uw woord ons de kracht geven om de verleidingen

van deze wereld te weerstaan en te blijven geloven in uw koninkrijk op aarde. Moge uw liefde zichtbaar worden in ons omgaan met elkaar. Moge ons geloof de bron zijn van een rijk en vreugdevol bestaan.

Acclamatie: U, die luistert GM III 170

Goede God, schenk onze ekklesia en al uw kerken de moed om uw wijsheid te verkondigen, en om dienstbaar te zijn aan een samenleving, waar gerechtigheid is voor al uw mensen. Moge uw kerken gemeenschappen zijn, waar in de stilte uw stem spreekt, waar inspiratie te vinden is voor het omgaan met de grote vragen van deze tijd.

Acclamatie: U, die luistert GM III 170

Goede God, moge degenen die verantwoordelijkheid dragen voor de samenleving steeds meer oog krijgen voor wat echt van waarde is. Raak hen aan met uw wijsheid, schenk hen liefde voor mens en natuur. Wees een bron van kracht en inspiratie voor allen die zich inzetten voor een nieuwe, menswaardige wereld.

Acclamatie: U, die luistert GM III 170

Afsluiting en Zegen

Kunnen rijken dan toch door het oog van de naald Gods koninkrijk binnengaan? Als de rijke jongeling Jezus gevolgd was zou hij ontdekt hebben hoe simpel het is. Is er een betere bestemming voor onze rijkdom dan bij te dragen aan de opbouw van een nieuwe wereld. Is er iets mooiers dan de lach op de gezichten mensen die nu nog klein en kwetsbaar zijn? Met Jezus op weg gaan is de sleutel van Gods Koninkrijk. Hij is ons voorgegaan.... door het oog van de naald. Laten we hem achterna gaan op hoop van zegen.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Slotlied: Ga dan op weg GM III 104