

## **VIERIENG EKKLESIA TILBURG 27 februari 2022**

Carnaval

**“Het leven dat één groot feest!”**

*(powerpoint afbeelding projecteren)*



### **Opening**

**Openingslied:** God is liefde III 102

#### **Inleiding**

Welkom bij deze viering.

Buiten schijnt de zon,  
maar toch hangt er een donkere wolk boven onze wereld.

“Het leven dat is één groot feest”  
het motto van deze viering staat hier prominent aangegeven.

Maar de enige persoon die feest lijkt te vieren is Poetin!

Hij viert zijn eigen macabere en gevaarlijke feestje.  
Oekraïne wordt onder de voet gelopen,  
er vallen dodelijke slachtoffers,  
mensen slaan op de vlucht of blijven vertwijfeld achter.

De hele wereld houdt de adem in:  
hoe gaat dit aflopen?  
Wat zijn de politieke en economische gevolgen?

En bij ons zelf komen gevoelens van medeleven met Oekraïne op,  
misschien voelen we ook onzekerheid, angst voor de toekomst,  
en onmacht.

Wat kunnen we doen?

Voor nu misschien alleen dit:  
een kaars aansteken

een minuut stilte in acht nemen  
en bidden om vrede.



(Jan steekt kaars aan en spreekt gebed uit)

*Enige,  
die genadig zijt en barmhartig,  
en aan wie alle levende wezens toebehoren,  
zie onze wereld waar de duisternis dreigt,  
wees bij het land en volk van Oekraïne,  
sta hen bij.  
Wij bidden, wij smeken  
om vrede.  
Amen*

Welkom bij deze viering in een weekend waarin het Carnavalsfeest weer in alle  
hevigheid los mag barsten!



*"Ja, dat is mooi, mooi ,mooi man,  
het leven dat is één groot feest!"*  
zo zong Mannenkoor Karrespoor  
en zou luidt het motto van deze viering.

We zijn echter allemaal oud genoeg om dat te weten dat het niet waar is!  
Het leven ís niet één groot feest!

We dragen allemaal de littekens en blauwe plekken van de verdrietige, ellendige en schokkende dingen die ons zijn overkomen....(enzovoorts)

...Wat blijft is ruimte voor bezinning, overweging, gebed en stilte...

## **Gebed**

### **Dienst van het Woord**

**Lied:** Om warmte gaan wij een leven III 101

**Lezingen:**

**Muziek**

**Overweging**

Soms kunnen, mogen en moeten we het leven iets feestelijks geven.

Jezus zegt het zelf:

*"Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is?"*

Toen er geen wijn meer was op de bruiloft van Kana veranderde hij zes kruiken water in wijn.

Want de bruiloft móet gevierd worden, het feest moet doorgaan.

Maar hoe doe je dat?

Hoe geef je het leven af en toe iets feestelijks?

Hoe kun je van water wijn maken?

Ik ken mensen die dat heel erg goed kunnen!

En het is helemaal niet moeilijk.

Kijk: dit zijn ze! (Raad van Elf)



Het is de Raad van Elf van de Maastappels, de carnavalsvereniging van cliënten van Amarant die ik jarenlang mag begeleiden.

Ze hebben allemaal een verstandelijke beperking en ze hebben allemaal heel veel zin in Carnaval!

Ik ga er een paar voorstellen:  
Ik mag hun echte namen niet noemen, vanwege de privacy,  
maar hun verhalen zijn authentiek.

**Eric**

**Ad:**

**Piet,**

**Joost:**

**Bernadette:**

**Marlies**

**Lied:** Nada te turbe III 154



**Geloofsbelijdenis** ("Ik geloof" van Jeroen van Merwijk)

**Kort stukje muziek**

**Dienst rond de tafel**

**Mededelingen, collecte en klaarmaken van de Tafel**

**Inleiding, intenties, gebed en zang:** Sacrament van hoop III 208

**Vredeswens**

**Breken en delen.**

**Voorbeden:** Lauate omnes gentes III 160

## Slotwoord



Afgelopen week zond Omroep Brabant en prachtige documentaire uit:  
"Het verdriet van Carnaval"

Vorig jaar opgenomen toen Carnaval niet doorging...

**lotlied:** Ga dan op weg III 104